



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοϊζίδου, πολιτικός μηχανικός/ακτομηχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοϊζίδης, χημικός μηχανικός/μηχανικός περιβάλλοντος, και ο Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της AKTI, συντονιστρία του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ARGONAUTS, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife. Για τις απόψεις/σχόλια/εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy, www.akti.org.cy

Σειρήνες...

Πριν από δύο χρόνια, από αυτή τη στήλη έγραφα για μια παραμυθένια ακρογαλιά, έναν κόλπο του ονείρου, με τα δέντρα να φτάνουν ώς τη θάλασσα. Μια από τις λίγες ακρογαλιές στην Κύπρο που νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε νησί του Αιγαίου. Αναφερόμουν στην ακτή της Σειρήνας, εντός της επικράτειας του Δήμου Παραλιμνίου. Πήγα πριν λίγες μέρες και κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό. Δείτε τις φωτογραφίες, δεν χρειάζονται λόγια! Το "πριν" του παραδείσου, το "μετά" της Δεν υπάρχει δέντρο ούτε για δείγμα! Κρανίου τόπος η άλλοτε παραδεισένια ακτή! Μάλιστα έκαψαν ακόμα και τις ρίζες που είχαν απομείνει, μπας και φυτρώσουν κατά λάθος! Οι περίοικοι μάς είπαν ότι ο δήμος θα φτιάξει πάρκινγκ! Καταπληκτικά! Έτσι βρε παιδιά, να γεμίσουμε τις ακτές μας τσιμέντα και ασφαλτικά. Ας πρωθείται σε όλη την Ευρώπη ως σημαντικό μέτρο για τη βελτίωση της ποιότητας των θαλασσών μας (υλοποίηση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη θάλασσα) η μείωση της απορροής των PAHs, των επικίνδυνων πολυκαλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, που κυρίως προέρχονται από την ασφαλτο!! Φυτοκάλυψη κοντά στην ακτή, λέει η ΕΕ, για προστασία από τα ρυπαντικά φορτία των χερσαίων απορροών! Άτε σιώρ! Όσο για το θέμα της αισθητικής, αυτό θα μου πείτε είναι εντελώς υποκειμενικό. Εμείς θέλουμε να "φύγει η ξημαριστία" των δέντρων, να γίνουν όλα καθώς πρέπει, συγγρισμένα, με τσιμέντο και ασφαλτο!! Πώς καθορίζεται το ωραίο αλήθεια; Κατά τα άλλα προσπαθούμε για την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος!! Πώς; Τσιμεντώντας τις ελάχιστες όμορφες ακτές μας; Πάρκινγκ χρειαζόμαστε; Αυτό πουλάμε τελικά; Με αυτό το σκεπτικό και ο εκβραχισμός στο Κάπαρη (τρίτη φωτογραφία), με τις μπουλούτζες μέσα στη θάλασσα και τη Λιμενική να κοιτάει από μακριά! Μα όταν απομακρυνθούν οι βράχοι, που σταθεροποιούν τη θέση της ακτογραμμής, η ακτή σιγά - σιγά θα αρχίσει να διαβρώνεται. Είναι ψευδής η αισθητική της "δημιουργίας παραλίας", όπως άκουσα να λέγεται. Αυτό μόνο για λίγο διαρκεί. Μόνον αν κατασκευαστούν κυματοθραύστες η ακτή

Της
Ξένιας
Ι. Λοϊζίδου



μπορεί να σταθεροποιηθεί. Άλλιώς η διάβρωση θα έρθει. Μπορεί να πάρει και δέκα χρόνια αυτή η διεργασία, αλλά θα συμβεί! Το βλέπουμε στο Fig Tree, το βλέπουμε στην ακτή ανατολικά του αλιευτικού της Αγίας Νάπας, όπου απλώς

απομακρύνουν τις κροκάλες και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα υποχώρησης της ακτογραμμής, το βλέπουμε σε πολλές ακτές της Κύπρου. Δεν θα συνεχίσω. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοούν!! Ποιος τους ακούει τους πο-

λίτες; Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η εκκωφαντική σιωπή των αρμοδίων αρχών. Επαρχιακή Διοίκηση; Πολεοδομία; Αστυνομία; Βουλή; Σιωπή... Κρίμα.

ZΩ!

... με την Ήρα

Χτες ζήσαμε κάτι απερίγραπτο: γέννησε η Σωσώ μας 4 γατάκια, με τη βοήθεια της Ήρας, της σκυλίτσας μας! Η Σωσώ γεννούσε και πηγαίνε τα νεογέννητα και τα έγλειφε όσο ώρα πηγαίνε την γεννούσε το επόμενο! Και όλα αυτά μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας! Ακόμα και η φύση κάνει υπερβάσεις. Μεγάλωσαν μαζί πηγαίνε την Σωσώ και το έντοκτο του σκύλου/ γάτα του δεν λειτουργεί πια εχθρικά!! Μόνως σας θυμίζει κάτι;



ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ... στο αστικό πράσινο

Σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Exeter την Αγγλία, που δημοσιεύθηκε στις 3/4/2014 στο επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Science for Environmental Policy (issue 368), καταγράφεται η σχέση που έχει το πράσινο, τα δέντρα, με την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Πολύχρονες παρατηρήσεις κατέγραψαν ότι βελτιώνεται σημαντικά η ψυχική υγεία των ανθρώπων που μετακομίζουν σε περιοχές με πράσινο! Μειώνεται το στρες καθώς και πολλές άλλες νευρικές δυσλειτουργίες. Στην Κύπρο πάλι, έχουμε άλλη άποψη. Τώρα τελευταία έχει κηρυχτεί "ο πόλεμος των δέντρων"! Τους φύκους της Λευκωσίας γιατί τους κοντοκουρεύει ο δήμος μες στο ντάλα καλοκαίρι



και έγιναν οι βαθίσκωτοι δρόμοι μας ένα χάλι μαύρο; Αναμένεται να "πολίσουν" τους επόμενους μήνες, ή θα μας φάει ο ήλιος; Μαθαίνω ότι και στην Πάφο έχει εξαπολυθεί πόλεμος κατά των δέντρων. Δεν πήγα ακόμα. Άλλα θα πάω. Μα τι συμβαίνει;