



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν ο Μιχάλης Ι. Λοιζίδης, χημικός μηχανικός - μηχανικός περιβάλλοντος, η Ξένια Ι. Λοιζίδη, πολιτικός μηχανικός - ακτομηχανικός, και η Κυριάκη Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της AKTI, συντονίστρια του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ARGONAUTS, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife.

www.akti.org.cy

Για τις απόψεις/σχόλια/εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

Οι θεσμοί του κράτους... στα σκουπίδια;

Aναμένουμε την πολυπόθητη επανεκκίνηση. Γίνονται ομολογουμένως πολλές προσπάθειες κεντρικά, στον "περίγυρο" των άμεσων απαιτήσεων της τρόικας. Όμως στα υπόλοιπα λυπάμαι να πω ότι είναι δεκάθαρη η τάση: αργά αλλά σταθερά οδηγούμαστε στην απάξιωση βασικών θεσμών του κράτους, μεταξύ των οποίων και ανεξάρτητη θεσμοί όπως οι επίτροποι, η γενική ελεγκτεία, κλπ. Οι θεσμοί αυτοί ναι μεν έχουν συμβουλευτικό ρόλο, αλλά σε κανένα σοβαρό κράτος δεν λαμβάνουν την απαξιώση από το Δημόσιο και τους κρατούντες στο επίπεδο που τη βιώνουν σήμερα στην Κύπρο. Και αυτό έτσι ώστε οι γνωστοί λίγοι να δρουν πλέον ανενόχλητοι. Δεν είναι θεωρητική η προσέγγιση. Διαβάστε τα παραδείγματα που ακολουθούν και πέστε μου εσείς πώς σε ένα ευνοούμενο κράτος μπορείς να δικαιολογήσεις τα πιο κάτω:



Του δρος
Μιχάλη
Ι. Λοιζίδη

Πρό δύο περίπου μηνών ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διέταξε την εξέταση καταγγελιών για την ορθότητα των προσφορών κατασκευής των δύο νέων χώρων ολοκληρωμένης διαχείρισης των σκουπιδιών μας (Λεμεσού - Λευκωσίας). Το πόρισμα των ερευνώντων λειτουργών του Προεδρικού δικαίωσε τις καταγγελίες ότι οι προσφορές δαχτυλοδείχνουν συγκεκριμένη επαιτεία. Την ίδια με αυτή που ανέλαβε και το έργο της Κόσης και για το οποίο η γενική ελέγκτρια στοιχειοθετεί σωρεία παραβάσεων, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πληρώνει για τα σκουπιδιά του πολύ περισσότερα από ότι έπρεπε. Για το φιάσκο της Κόσης ο κ. Χάσικος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, μέχρι και νομικές κυρώσεις εναντίον της τότε επαιτείας συμβούλων του κράτους. Πέντε σχεδόν χρόνια μετά την Κόση, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Όμως αυτήν τη φορά, πέραν της γενικής ελέγκτριας που αντιδρά, όλη η επιστημονική κοινότητα της Κύπρου, με ενυπόγραφες επιστολές, άρθρα, παρουσιάσεις σε κάθε με-

σο μαζικής ενημέρωσης, φωνάζει ότι οδηγούμαστε σε ακόμα ένα φιάσκο για τον πολίτη για μια σωρεία από πολύ συγκεκριμένους λόγους. Στη φωνή αυτών προστέθηκε η φωνή του ΕΤΕΚ, του τμήματος Περιβάλλοντος με συγκεκριμένες εισηγήσεις, όπως και της επιτρόπου Περιβάλλοντος. "Αντίπαλοι" σε αυτό το πέραν πάσης αμφιβολίας κοινωνικό αίτημα για επανεξέταση του θέματος παρουσιάζεται ένας λειτουργός του υπουργείου χωρίς ειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και οι Ελλαδίτες σύμβουλοι, οι οποίοι παρεμπιπόντως είναι ίδιοι με τους τότε συμβούλους της Κόσης! Και η εντυπωσιακή για όλους μας κατάληξη είναι να αγνοθούν όλοι οι πιο πάνω φορείς και θεσμοί: ξεκινούν άμεσα τα δύο έργα Λεμεσού και Λευκωσίας, με ελάχιστες δομικές αλλαγές επί της αρχικά προτεινόμενης προσφοράς! Θα έχουμε και πάλι, για παράδειγμα, ελάχιστες δεσμευμένες ποσότητες! Δηλαδή, και πάλι ο πολίτης θα πληρώνει δεσμευμένης επιχειρήσεων (αλήθεια, αυτό πότε θα διερευνηθεί). Για τη δήθεν προώθηση του ναυτικού τουρισμού μέσα από τις μα-

ρίνες - τουριστικά χωριά, για την εξαγορά έναντι πινακίου φακής γης αγροτών μας και την εμπορία με νυκτί μεταποτή της στα γκολφ των χιλίων επαύλεων, κλπ., κλπ., κλπ. Το πιο εντυπωσιακό όμως για μένα είναι ο ρόλος του μόνου θεομηκού οργάνου που έχει την εξουσία να ελέγχει και να παρεμβαίνει, έστω και νομοθετικά, σε όλη αυτή την αναρχία. Της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λαού. Γιατί δεν πρωθεί την αλλαγή της νομοθεσίας για ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου, υπουργών ή οποιουδήποτε λαμβάνει αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον άλλων; Μήπως τελικά θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Βουλή είναι μια σύναξη κομματικών στελεχών πλήρως ελεγχόμενων και όχι εκπροσώπων του λαού; Και αν όπως φημολογείται τα κόμματα με τους άγνωστης προέλευσης οικονομικούς πόρους που διαθέτουν ελέγχονται από το ούτω λεγόμενο "βαθύ κράτος", τότε ποιο το μέλλον αυτού του τόπου; Και ποιο όπλο διαθέτει ο πολίτης για να αντιδράσει; Μεγαλώνει ο φόβος μου ότι

σύντομα θα αρχίσουν και στην Κύπρο την εμφάνισή τους Χρυσές Αυγές. Έχοντας παιδιά στην εφηβεία, μας βλέπω σύντομα να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Ψάχνουν τα παιδιά μας για διεξόδους από τα αδιέξοδα που δημιουργήσαμε και τις βρίσκει σε ακραίες προοπτικές. Γιατί έτσι αντιδρά ο νέος, όταν οι κρατούντες ασυδοτούν και πλουτίζουν απιμώρητοι και ο πολίτης νιώθει εγκλωβισμένος και απαξιωμένος. Συνεργαζόμενος για χρόνια με τη Βουλή γνωρίζω ότι πολλοί βουλευτές είναι και ικανοί και έτοιμοι να προσφέρουν. Σε αυτούς πέφτει το βάρος της ευθύνης να οδηγήσουν τα κόμματά τους και τη Βουλή στην ανάληψη των δικών τους ευθυνών μέσα από θαρραλέες νομοθεσίες και αποφάσεις άμεσης αναγνώρισης και απόδοσης ευθυνών σε κάθε ανάξιο ή διαπλεκόμενο δημόσιο ή πολιτικό πρόσωπο. Μια τέτοια αποφασιστική κίνηση θα επιτρέψει στον καθένα από εμάς να ξανανιώσει μέτοχος ενός ευνοούμενου κράτους και να... "επανεκκινήσει".

ZΩ!

... σε έναν τόπο που, άραγε, ετοιμάζεται για τις νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις καινοτομίας; HORIZON 2020



Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο καινοτομίας και έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο Horizon 2020, ουσιαστικά βρίσκεται προ των πυλών. Στις ευρωπαϊκές χώρες γίνεται χαμός από τις προετοιμασίες, τη δημιουργία δικτύων, τη συμμετοχή σε συναντήσεις, lobbying σε όλα τα επίπεδα. Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (και δη των μικρομεσαγγελών) COSME, ξεκινά την Ιηνουαρίου του 2014. Εμείς πάμε σε συναντήσεις στις Βρυξέλες, και αλλού, εκπροσωπώντας ευρωπαϊκές ομάδες ερευνητών. Άλλα

δεν έχουμε ακούσει να γίνεται κάτι στην Κύπρο. Δεν έχουμε δει, στην Κύπρο της κρίσης, να γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια ενημέρωσης και στήριξης των φορέων της έρευνας και ιδιαίτερα των μικρομεσαγγελών επιχειρήσεων. Αντίθετα, το κράτος και οι θεσμοί παραμένουν εχθρικοί στην καινοτομία του ιδιωτικού τομέα. Δεν ξέρουμε καν ποιος χειρίζεται, αρμόδιως, τα θέματα του Horizon 2020. 80 δισ. σε 6 χρόνια θα δώσει η ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Τι γίνεται εκεί στα υψηλά δώματα της νήσου;

ΞΛ