



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοϊζίδου, πολιτικός μηχανικός/ακτομηχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοϊζίδης, χημικός μηχανικός - μηχανικός περιβάλλοντος και ο Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της AKTI, συντονίστρια του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife.

www.akti.org.cy

Για τις απόψεις/σχόλια/εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

Γαλάζια Ανάπτυξη: Μέγα το της Θαλάσσης κράτος

Την αγαπώ πολύ τη ρήση αυτή του Θουκυδίδη. Μεγάλη η δύναμη της θάλασσας. Κι εμείς είμαστε νησί, περικυλωμένοι από τη θάλασσα! Άρα είμαστε δυνατοί! Είμαστε; Κάποτε ήμασταν θαλασσοκράτορες, τότε που τα καραβάκια ήτανε μικρά, σαν αυτό της Κερύνειας, τα κυπριακά σκαριά αλώνιζαν στη Μεσόγειο φέρνοντας πλούτο στο νησί. Ήμασταν ναυπηγοί: μεγάλη ναυπηγική δύναμη η Κύπρος από την αρχαιότητα: είχε ξυλεία, είχε και τεχνίτες και εμπορικό δαιμόνιο. Είναι όμως η Κύπρος σήμερα ένα νησί που "κοιτάει" τη θάλασσά του; Όχι, σαφώς όχι. Δεν έχουμε σαφή στρατηγική προς αυτό που θα έπρεπε να είναι σημαία μας: τη Γαλάζια Ανάπτυξη, που πλέον αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα διατελούμε ως πολιτεία, η γαλάζια ανάπτυξη συνήθως ταυτίζεται μόνο με τη ναυτιλία. Όλοι οι άλλοι τομείς δεν έχουν το μεριδίο που θα έπρεπε στην οικονομική ανάπτυξη. Χρειάζεται μια πολύπαραγοντική προσέγγιση και μια σαφής και ξεκάθαρη πολιτική και κυρίως πρακτική για να γίνουν τα "γαλάζια" επαγγέλματα και οι γαλάζιες επιλογές κινητήριος δύναμη της κυπριακής οικονομίας.



Της
Ξένιας
I. Λοϊζίδου
η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που πλέον αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα διατελούμε ως πολιτεία, η γαλάζια ανάπτυξη συνήθως ταυτίζεται μόνο με τη ναυτιλία. Όλοι οι άλλοι τομείς δεν έχουν το μεριδίο που θα έπρεπε στην οικονομική ανάπτυξη. Χρειάζεται μια πολύπαραγοντική προσέγγιση και μια σαφής και ξεκάθαρη πολιτική και κυρίως πρακτική για να γίνουν τα "γαλάζια" επαγγέλματα και οι γαλάζιες επιλογές κινητήριος δύναμη της κυπριακής οικονομίας.

Η Ευρώπη εδώ και έναν χρόνο σείεται σε αναμονή των 70 δισεκατομμυρίων που θα διοθούν για την έρευνα και την καινοτομία τα επόμενα 6 χρόνια, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, του νέου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα. Κάναμε κάτι ως Κύπρος και ως φορείς για να πρωθήσουμε τις κυπριακές συμμετοχές, εν γένει, και ει-



δικότερα τη γαλάζια καινοτομία; Τα διαφρωτικά ταμεία έρχονται και φρέγουν, αλλά δεν βλέπουμε την ενίσχυση του χώρου της παράκτιας ζώνης, της θαλάσσιας έρευνας, των γαλάζιων εργασιών και υποδομών. Έμαθα μάλιστα προχθές ότι δεν αποτελεί καν έναν από τους τρεις βασικούς άξονες της νέας αναπτυξιακής μας πολιτικής! Ελπίζω να είναι λάθος η πληροφορία.

Πριν από ενάμιση χρόνο, μέσα στη χλιδή της ευρωπαϊκής μας Προεδρίας, πανηγυρίζαμε τη Διακήρυξη της Λεμεσού. Από τότε ουδέν νεώτερον για την πολυδιαφημιζόμενη Ολοκληρωμένη Θα-

λάσσια Πολιτική, στην οποία η Κύπρος θα είχε τον "πρωταγωνιστικό" ρόλο για την προώθησή της. Ούτε για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ακούσαμε και ας έχει την ιδιαίτερη του πολιτική σημασία με την AOZ μας και τα φυσικά μας κοιτάσματα, όπότε θα ανέμενε κανείς να έχει δοθεί προτεραιότητα και η δέουσα εστίαση. Άλλωστε, αποτελούν και ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις: θα αρχίσουμε να πληρώνουμε σε μερικούς μήνες και πρόστιμα για μη έγκαιρη συμμόρφωση! Ξέρω ότι έχει συσταθεί κυβερνητική επιτροπή για το θέμα. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχουμε κα-

νένα νεότερο όμως. Είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, πρόκειται για μια "ολοκληρωμένη, οριζόντια και διατομεική θαλάσσια πολιτική της Ευρώπης, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις παραμέτρους των σχέσεων μας με τη θάλασσας και τους ακτούς". Υπάρχει και ένα άλλο θέμα: αυτό της πολυδιάσπασης των φορέων που έχουν αρμοδιότητα στις ακτές και στις θαλασσές μας. Είναι άμεση ανάγκη η σύσταση ενός φορέα, μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, πέρα από κυβερνητικές αγκυλώσεις, που να είναι ευέ-

λικτος, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό "γαλάζιο" γίγνεσθαι. Οι υφιστάμενες δομές του δημόσιου τομέα δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι άνονες της γαλάζιας ανάπτυξης, τα οφέλη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η συνεργασία με όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και κυπριακούς συναρμόδιους φορείς. Βλέπουμε ας πούμε στην Κύπρο το τμήμα Αλιείας να επιλέγει την καταστροφή των αλιευτικών μας λέμβων, των ξύλινων, μοναδικής σημασίας ψαρόβαρκών μας, αντί να επιλέξει τις άλλες πρακτικές που προτείνει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός και που θα είχαν σημαντική επίπτωση στην καλύτερη ενσωμάτωση των πρώην αλιέων στην αγορά εργασίας, αλλά και πρωθητηριακής δραστηριότητων, όπως π.χ. ο καταδυτικός τουρισμός. Δεν υπήρξε όμως καμία συνεργασία με τον ΚΟΤ, που επίσης μιλά για καταδυτικό τουρισμό, αλλά είναι ακόμα στη σφαίρα του φαντασιού. Ή το άλλο: πρωθουμένες ναυτικού τουρισμό, μαρίνες δηλαδή, χωρίς παράλληλη ανάπτυξη/υποστήριξη δραστηριοτήτων όπως π.χ. η ναυπηγοεπισκευή. Τι να πρωτοποιεί κανείς;

Είμαστε λοιπόν ένα νησί που δεν έχει τη θάλασσα ως σημαντική αναπτυξιακή του παράμετρο! Οξύμωρο! Και όμως, μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένας χώρος με μεγάλη δυναμική, υπάρχουν κενά στις θέσεις εργασίας, χώρος για έρευνα, για καινοτομία, για ανάπτυξη. Δεν έχουμε χρόνο για άλλες καθυστερήσεις. Άμεσα πρέπει να πρωθήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, τη δύναμη μας, τη θάλασσα. Είμαστε ένα νησί, μια νησιωτική ευρωπαϊκή χώρα που θέλει και μπορεί να πάρει τον δρόμο μιας υγιούς γαλάζιας ανάπτυξης. Ποιος είναι το εμπόδιο;

ZΩ! ... σε έναν τόπο που αγαπά τους κυματοθραύστες;

Διάβαζα πριν λίγες μέρες στην εφημερίδα για τους νέους κυματοθραύστες με τους οποίους θα φιλοτεχνήσουν οι αρχές τη δυτική ακτή της Πάφου. Πολλοί οι κυματοθραύστες, τα σκληρά έργα. Εντυπωσιάστηκα. Δεν θα σχολιάσω το συντηρητικό και παρωχημένο της όλης προσέγγισης. Δεν θα αναρωτηθώ: μα γιατί αυτές οι τοπικές αρχές θέλουν τέτοια έργα και δεν ζητάνε πιο σύγχρονες λύσεις; Θα σταθώ στο απόλυτα λανθασμένο επιχείρημα ότι με την κατασκευή κυματοθραυστών διασφαλίζεται η ασφάλεια των λουόμενων είναι πολύ σοβαρό. Όπως και η σχέση κόστους-οφέλους αυτών των έργων, αφού και πάλι ο φορολογούμενος τα πληρώνει.

έντονα τα πυθμενικά ρεύματα, με αποτέλεσμα οι ακτές να γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες για τους λουόμενους. Παραπλανούν, μάλιστα, δίνοντας μια ψευδή επίφαση ασφάλειας. Προσοχή. Το θέ-

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

... στα συνέδρια της παράκτιας ζώνης



Αυτό τον καιρό γίνονται δύο μεγάλα διεθνή συνέδρια για τη θάλασσα. Το ένα, το Medcoast 2013, γίνεται στη Μαρμαρίδα στην Τουρκία στις 30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου. Πάνω από 300 επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν στις 3 μέρες του συνεδρίου. Στις 6 Νοεμβρίου στο Αιμορένταμ, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Νερού (International Water Week), πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση για την Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών. Υπάρχει ένας διεθνής προβληματισμός για το κατά πόσο οι πολιτικές που έχουν εξαγγελθεί και έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών του κόσμου έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές. Οι παράκτιες ζώνες είναι ένα από τα πολύ ευαλώτα φυσικά συστήματα, πολύ δυναμικό και με

μεγάλη οικονομική σημασία. Καταρρέουν όμως από την υπερεκμετάλλευση, τη σκληρή δόμηση, την ασύδοτη τουριστική ανάπτυξη. Η τάση πλέον είναι να πάμε προς αειφόρες πρακτικές υλοποίησης με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και τη συμμετοχή του επιστημονικού κόσμου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. www.isotech.com.cy