



Στην αυλή της Γης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012 49



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν ο Μιχάλης Ι. Λοιζίδης χημικός μηχανικός - μηχανικός περιβάλλοντος, η Ξένια Ι. Λοιζίδου, πολιτικός μηχανικός / ακτομηχανικός, και η Άντρη Χριστοδούλου, φυσικός - μηχανικός περιβάλλοντος, που συμμετέκει στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife.

www.akti.org.cy

Για τις απόψεις / σχόλια / εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

Στα χρόνια του κενού

Σχεδίαζα να γράψω σήμερα για τη στήλη μας ένα άρθρο για τη γραφειοκρατία που πνίγει τη δημιουργικότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και, κυρίως, μέσα από αυτή την απίστευτη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το διοικητικό κόστος για τις χρηματοδοτήσεις είναι τόσο τεράστιο, που φτάνει μερικές φορές το ίδιο το ύψος των χρηματοδοτήσεων! Και, αλήθεια, ήθελα να γράψω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται τον αγώνα του καλού, της προσδού, της καινοτομίας, κι έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο δυσκολίες και προσκόμια από τους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς. Άλλα δεν βρήκα το κουράγιο να γράψω τίποτα. Παρακολουθώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, με δέος αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Όχι την οικονομική κρίση, αλλά την κατρακύλα των αρχών, των θεσμών, της ίδιας της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που για να δείξει την αντίδρασή της έβαλε τους νεοναζί στην ελληνική Βουλή! Ήταν μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Την οποία νομίζω όλοι το διαισθανόμαστε ότι ακολουθούμε και εμείς, εδώ στη νήσο. Ανησυχώ, όπως είμαι σίγουρη ότι ανησυχείτε και εσείς. Ανησυχώ γιατί κάθε μέρα οι θεσμοί απαξιώνονται στην Κύπρο, γιατί κάθε μέρα οι αξίες χάνουν έδαφος, γιατί οι έφηβοι μας δεν έχουν που να εκδηλώσουν την ορμή τους και συχνά την διοχετεύουν σε επικίνδυνους χώρους που υπόσχονται ψευδοεπαναστάσεις, γιατί είναι διάχυτη η παρακμή, γιατί το χρήμα είναι ο φάρος και ο οδηγός. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα ζωής μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα. Πώς φτάσαμε ώς εδώ; Χτες βράδυ, διάβασα ένα κείμενο της Έλενας Ακρίτα από το βιβλίο της με τον ξεχωριστό τίτλο "Χτυποκάρδια στο κράνιο" (εκδόσεις Καστανιώτη, 2011). Προκειται για μια "διάγνωση" της άπατης αυτής πορείας προς το κενό των τελευταίων χρόνων, με την οποία συμφωνώ. Παραβέτω λοιπόν ένα απόστολα από το κειμένο της με τίτλο "Στα χρόνια του κενού" (σελ.37): "Στα χρόνια του κενού εθίζεσαι στη σαχλαμάρα, στο ανότο, το ρηχό, το επιδερμικό ... στο "τίποτα" που μεταμφιέζεται σε "κάπι"... στο ασήμαντο που μεταμφιέζεται σε σημαντικό...".

Όλο αυτό το μπαράζ της φτιασιδωμένης ηλιθίοτητας ναρκώνει τον εγκέφαλο, νεκρώνει τα αντανακλαστικά, χαμηλώνει τον πήχη αντοχών και ανοχών! Τα μέτρα σύγκρισης, αργά αλλά σταθερά, σβήνουν απ' τη μνήμη σου...



Στα χρόνια του κενού βουλιάζεις τόσο αργά, που δεν συνειδητοποιείς καν! Κάποτε άκουγες το Άξιον Εστί, τώρα στο ραδιόφωνο ακούς τους στυγούς δολοφόνους του πενταγράμμου (ηπι, απ' τις επιπλέοντες, ζήτημα αν χρησιμοποιούντις δύο τρεις και αυτές φάλτσα)... Κάποτε βυθίζοσυνα στο φως και το έρεβος του Ντοστογιέφσκι ή του Καβάφη, τώρα βολεύεσαι με το βιβλίο τοέπης κάτω απ' την ομηρέλα της πλαζ... Κάποτε οι αξίες, τώρα οι απαξίες...

Έτσι άλλαξε η ζωή μας... Έτσι μετατράπηκε από βιβλιοπλεύριο με σπάνιες εκδόσεις σε περίπτερο με βιβλία τοσέπης.. Έτσι άλλαξε η ζωή μας κι έγινε "η ζωή των άλλων".... Ποιος παντρεύτηκε, ποια έκανε μπότοξ,

ποιος χώρισε, με ποιαν κοιμήθηκε, με ποιαν ξύπνησε!

Εκπομπές "κοινωνικού σχολιασμού", περιοδικά για ανθυποδιάστημα, παπαράτοι που κυνηγάνε την κάθε χαρά της σιλικόνης για να τη φωτογραφίσουν με το άμυρο το παιδάκι της! Αντικαταστήσαμε τα ντολμαδάκια της γιαγιάς με την πίστα ντελίβερη. Άνοστη σαν κόλλα αναφοράς... που δεν την τρώμε, την καταπίνουμε απλώς - αμάστηη, όπως καταπίνουμε πια τα πάντα...

Αυτά γράφτηκαν μερικά χρόνια, πριν ξεσπάσει η κρίση στην Ελλάδα. Μήπως σας θυμίζουν τα καθημερινά; Μακάρι αυτή η κρίση, που τη ζύμει καθημερινά όλο και πιο βαθιά, να είναι αυτό το "κάπι" που θα ταράξει τους αισθητήρες μας, θα ταρακουνήσει τη συνείδησή μας από το "ασήμαντο τίποτα". Να αντιδράσουμε ως κοινωνία. Να τινάξουμε από γύρω μας τον πολτό του "τίποτα" και της "σαχλαμάρας" και να ξανασταθούμε ως άνθρωποι. Να αφρήσουμε τις υγειες φωνές να ακουστούν. Μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα ζωής. Καλό σας Σαββατοκύριακο.

*Πολιτικός μηχανικός / ακτομηχανικός

ZΩ!

σε έναν κόσμο όπου οι νέοι νοιάζονται για τις κλιματικές αλλαγές



Στο Langeness στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες η συνάντηση νέων "Wadden Sea Climate Change Training Course", το οποίο διοργανώθηκε από το UNEP/GRID-Arendal και το British Council με την υποστήριξη του EU Youth in Action. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε σπουδαστές και νέους επαγγελματίες από 15 χώρες, με ενδιαφέρον στα περιβαλλοντικά θέματα. Τονίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές λόγω των κλιματικών αλλαγών όπως και οι παγκόμιες επιπτώσεις αυτών. Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι αειφόρου ανάπτυξης και τουρισμού

καθώς και εργαλεία επικοινωνίας, αντιμετώπισης και υποστήριξης διάφορων ομάδων ενδιαφερομένων για τις εν λόγῳ περιβαλλοντικές αλλαγές. Από την Κύπρο συμμετείχαν οι αργόνατες Άντρη Χριστοδούλου και Ειρήνη Κυριάκου. Η συμμετοχή σε τέ-

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ...

...στο φεστιβάλ περιβάλλοντος και πολιτισμού, αύριο Κυριακή 20 Μαΐου, στο πάρκο της Ακρόπολης

Για 6η χρονιά διοργανώνεται το φεστιβάλ του ΑΣΤΡΑ για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, που το υποστηρίζουν πολλοί οργανισμοί, ανάμεσά τους και το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ στο πάρκο της Ακρόπολης θα γίνουν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Μην το χάσετε! Και, στις 5 Ιουνίου, η AKTI γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μαζί με τον Δήμο Αγλαντζίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη σχολική εφορεία, τα σχολεία της Αγλαντζίας και το έργο ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο χώρο στάθμευσης της Κυρηνείας, απέναντι από τον Απ. Ανδρέα. Βάλτε το στο πρόγραμμά σας!



ΞΛ