



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν ο Μιχάλης Ι. Λοϊζίδης χημικός μηχανικός - περιβαλλοντος, η Ξένια Ι. Λοϊζίδης πολιτικός μηχανικός / Ακτομηχανικός και η Αναστασία Γεωργίου, που συμμετέκει στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife.

Για τις απόψεις / σχόλια / εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

Προσοχή: Το λάδι κάνει κακό στην υγεία μας...

Προ εβδομάδος είχα την τύχη να περάσω κάποιο χρόνο με δύο γνωστούς μου βιομήχανους. Η συζήτηση αναπόφευκτα κατέληξε στην Ελλαδίτσα μας και τα βάσανα που περνά. Οι σκέψεις βροχή, αλλά ευχάριστα όσο και απροσδόκητα δομημένες: η αέναη παρουσία ενός κράτους που για δεκαετίες καπηλεύεται τη θέση του εκμεταλλευόμενο το λαό. Ο λαός που το συνειδητοποίησε και αποφάσισε να πάρει εκδίκηση ανάγοντας το "κλέψυδρο" από το κράτος σε στάση ζωής. Ο ολοένα και περισσότερο εντεινόμενος εμφύλιος μεταξύ κράτους και λαού για το ποιος θα "γελάσει" του άλλου περισσότερο. Η κατάληξη σε μια οικονομία που στριζόταν όλο και περισσότερο σε μαύρο χρήμα. Η συνεχής αύξηση της εντροπίας του συστήματος. Η αναπόφευκτη κατάρρευση. Η πιθανή απόφαση του ίδιου του λαού με την ψήφο του να αυτοπυρποληθεί με την επίδημη ότι μέσα από στις στάχτες θα μπορούσε να κάνει την επανεμφάνισή του ως φοινικας ένας νέος ελληνισμός περήφανος και καθαρός.

Ένα σημείο στο οποίο είχαμε όλοι έντονα - κοινά βιώματα ήταν η κατά τα τελευταία χρόνια ανάγκη του να "λαδώσεις" σχεδόν σε κάθε σοφαρή επαφή σου με το ελληνικό κράτος. Μόνιμη επωδός των όποιων συζητήσεών μου με Ελλαδίτες φίλους που αποδέχονταν και λειτουργούσαν μέσα σε αυτή την παθογένεια ήταν το "και λίγο λαδάκι δεν κάνει κακό..." .

Έχοντας αυτό κατά νου, ρώτησα τους Κύπριους αυτούς βιομήχανους κατά πόσον είχαν την εμπειρία του λαδώματος στην Κύπρο. Η απάντησή τους, παρότι δεν ξαφνιάζει, αφήνει ξεκάθαρα μηνύματα για το δρόμο που έχουμε επιλέξει και εμείς ως λαός: "χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερα ποσά αναγκαζόμαστε να δαπανούμε για να γίνονται οι δουλειές μας..." .

Δεν έχω πρόθεση να μπω στη φιλολογία του ποιος φταίει, τι φταίει κλπ. Αυτό ας το κάνουν εξειδικευμένοι επιστήμονες του κάθε τομέα. Αυτό που ως μηχανικός και μέλος της κοινωνίας μας



παρατηρώ είναι η έντονη σύνδεση μεταξύ μιας δράσης και μιας αντίδρασης. Αν το ποσοστό διαφθοράς αλλά και ανοχής μιας κοινωνίας στη διαφθορά αυξηθεί πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου, τότε αυτή οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην αυτοκαταστροφή. Ζώντας και στις δύο κοινωνίες, της Αθήνας και της Λευκωσίας, νιώθω ιδιαίτερη ανησυχία βλέποντας τις αντιστάσεις των ανθρώπων γύρω μου στη διαφθορά να μειώνονται μέρα με την ημέρα. Όλοι μας πιστεύουμε ότι αν αφήσουμε απαρατήρητη μια μικρή ή μεγάλη απάτη "δεν χάθηκε το κόσμος" και σε κάθε περίπτωση "ποιος είμαι εγώ που θα τα βάλω με το σύστημα". Ακόμα χειρότερα, σιγά-σιγά σερνόμαστε στο "αφού όλοι το κάνουν, εγώ θα είμαι ο βλάκας της υπόθεσης με το σταυρό στο χέρι". Δεν θα με ενοχλούσαν τα πιο πάνω αν υπήρχε ειλικρίνεια και συνέπεια στους ανθρώπους με τις πεποιθήσεις αυτές. Αν δηλαδή την ώρα της καταστροφής και των δυσκολιών ήταν έτοιμοι να πουν "όπως έστρωσα θα κοιμηθώ" γιατί όχι και το "μάζι τα φάγαμε". Το θέμα δεν είναι αν ο ένας πήρε 5 και ο άλλος 500. Η στάση ζωής είναι αυτή που μετρά και δεν θυμάμαι ούτε στον ελλαδικό αλλά ούτε και στον κυπριακό χώρο να γίνονταν διαδηλώσεις της κοινωνίας εναντίον της διαφθοράς. Μάλλον όλους κάπως τους βόλευε. Μόνο τώρα και μετά το κακό μοιρολογούμε τα πεθαμένα και αναλισκόμαστε στην εύκολη κριτική ο ένας για τον άλλον. Πείτε με βαθιά ψυχαναγκαστικό, αλλά σε αυτές τις μέρες που περνούμε γίνομαι όλο και πιο Καζαντζάκικός. Ναι, φίλοι μου, "αν ο κόσμος χαθεί την ευθύνη την φέρω εγώ και μόνο εγώ Ν.Κ.". Το ευκολότερο είναι να κρίνουμε όλους τους άλλους. Εγώ τι έκανα για να σταματώ τη διαφθορά που έβλεπα ή στην οποία συμμετείχα: Αν ο καθένας μας κάνει κάθε μέρα αυτή την ερώτηση στον εαυτό του και αποφασίσει να δράσει ανάλογα, ποια η πιθανότητα μια κοινωνία να χαθεί; Γι' αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, ναι, "τελικά το κατά τα άλλα αιθώ λαδάκι κάνει μεγάλο κακό στην υγεία μας..." και ως εκ τουτού είναι καθήκον μας να απαλλαγούμε από αυτό όσο είναι καιρός...

*Χημικό / περιβαλλοντολόγου μηχανικού

ZΩ!

Σ' έναν κόσμο όπου μερικές διαφοριμιστικές καμπάνιες έχουν αξία και νόημα.

Περίπου έναν χρόνο πριν, η διαφοριμιστική εταιρεία Ogilvy δημιούργησε τη διαφοριμιστική καμπάνια "White is the new green" για την Greenpeace. Η καμπάνια έχει ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις κλιματικές αλλαγές... όμως δεν μένει εκεί! Προτείνει μια απλή λύση που ο καθένας μας μπορεί να φέρει εις πέρας. Το βάψιμο των ταρατσών με άσπρο χρώμα! Σύμφωνα με την Greenpeace, αυτή η κίνηση μπορεί να μειώσει κατά έναν βαθμό τη θερμοκρασία στην πόλη και κατά συνέπεια κατά τρεις βαθμούς τη θερμοκρασία στους πόλους. Αυτό συμβαίνει γιατί το άσπρο χρώμα αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες. Για να διαδώσει το μήνυ-



μα αυτό η εταιρεία Ogilvy παρουσιάζει βαριμένες ταρατσές οι οποίες σχηματίζουν ζώνες, από τα οποία κάποια συσχετίζονται με τους πόλους, όπως

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ...

...σε διαδραστικές κινητοποιήσεις του Σαββατοκύριακου

Δύο όμορφες εκδηλώσεις θα μπορούσαν να χαρίσουν σε εσάς και την οικογένειά σας δημιουργικές στιγμές. Ο Δήμος Λακατάμιας σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία Λακατάμιας και Ανθούπολης διοργανώνουν το 4ο Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, από τις 6:00 μ.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου (δίπλα από το γήπεδο του ΘΟΪ Λακατάμιας). Παιχνίδια, δραστηριότητες, κυνήγι θησαυρού, δημιουργική γωνιά, εργασίες και ενημέρωση από τα παιδιά των οικολογικών σχολείων, κλπ. Υποστηρίζουν πολλοί οργανισμοί, ανάμεσά τους και εμείς, η AKTI, με παρουσίαση του έργου "Τηγανοκίνηση". Την ίδια Κυριακή στις 27 Μαΐου το πρωί οι Φίλοι του Ακάμα σε συνεργασία με την Ομάδα Καθαρισμού του Βυθού και τους συντελεστές του προγράμματος προσασίας της χελώνας θα προχωρήσουν σε καθαρισμό της ακτής μεταξύ του κατασκηνωτικού χώρου της Πόλης Χρυσοχούς και της περιοχής Λίμνης. Όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε την όμορφη αυτή εθελοντική προσπάθεια ας ενωθούμε με τους μερακλή-



δες και ορεξάτους φίλους μας για να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22770851, 99583865 και 99478643.