



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοϊζίδου, πολιτικός μηχανικός / ακτομηχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοϊζίδης χημικός μηχανικός - μηχανικός περιβάλλοντος, η Κυριακή Δημητρίου, συντονίστρια προγραμμάτων, και η Έλενα Κοκκίνου, χημικός μηχανικός, που συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία της ΑΚΤΗΣ και της EuroLife. www.akti.org.cy
Για τις απόψεις / σχόλια / εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

Τι είναι η πατρίδα μου; Μην είν' οι κάμποι; Μην είναι τα ψηλά βουνά;

Ο Πενταδάκτυλος καταστρέφεται ανεπανόρθωτα από τις εκτεταμένες λατομείσεις και τις εκσκαφές (στρατιωτικές και μη). Έχει γίνει σχεδόν "διάφανος" ο περήφανος ορεινός όγκος. Τα τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική καταστροφή των κατεχομένων έχει επιταχυνθεί. Πρόκειται για σκηνές καθημερινής φρίκης: πέρα από την καταστροφή του Πενταδάκτυλου, χτίζεται η Καρπασία, ο κόλπος της Μόρφου κλαίει τους αμύλοφους της Αγίας Ειρήνης, το Πέντε Μίλι τσιμεντώθηκε, η Κερύνεια είναι αγνώριστη από την οικιστική ανάπτυξη κτ.λ, κτ.λ. Τα ακούμε και πονάμε. Τα καταγγέλλουν και οι πολιτικοί μας. Και



Της Ξένιας Ι. Λοϊζίδου*

ακόμα περισσότερο τα ακούσαμε αυτές τις μέρες, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος. Προσπαθούμε να αντιδράσουμε με καταγγελίες σε διεθνή φόρα, σε διεθνείς οργανισμούς. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, με τον Τούρκο κατακτητή να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν; Αλλά πραγματικά, αναγνώστες, πείτε μου: για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ελεύθερης Κύπρου, τι ακούμε; Σε αντίθεση με την κατεχόμενη Κύπρο, εδώ μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά, έχουμε νόμους, είμαστε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί την έχουμε κάνει αγνώριστη την ελεύθερη μας Κύπρο, και συνεχίζουμε απτόητοι; Να μιλήσουμε για τα λατομεία, μια που με αφορμή τις λατομείσεις στον Πενταδάκτυλο ξεκίνησε αυτό το άρθρο: το δάσος της Πάφου, αυτός ο θησαυρός, απειλείται να γίνει λατομείο! Με καθόλα νόμιμο τρόπο, θα το σκάψουμε το δάσος της Πάφου! Δεν θα έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί όλη η Κύπρος; Δεν θα ανέμενε κανείς οι πολιτικοί μας να



έχουν βγάλει αυτό το μείζον πολιτικό ζήτημα στην πρώτη γραμμή της συζήτησης; Ακούσατε τίποτα, πέρα από κάποιες αδύναμες φωνές διαμαρτυρίας; Η επέκταση των λατομείων στη Σια; Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, συμπαραστέκονται κάποιοι βουλευτές. Αναμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει! Με τις

υπό δημιουργία λατομικές ζώνες στον όμορφο Δελίκηπο τι να περιμένουμε; Βγάλτε τα δέντρα, φτιάξτε νταμάρια! Για τα πάλα ποτέ πανέμορφα φαράγγια της Ανδρολύκου, "και θυμόντας τα να κλαίς": σκάβουν, επεκτείνονται οι λατόμοι και όλα μια χαρά! Μα, επιτέλους, οι λατομικοί μας πόροι είναι φυσικοί

πόροι εθνικής σημασίας σε ανεπάρκεια και οφείλει το κράτος να τους διαχειρίζεται σωστά. Τίθεται συνήθως το "πονηρό" ερώτημα: αν σταματήσει η επέκταση των λατομικών μας ζωνών, πού θα βρούμε τα υλικά που χρειάζεται η κατασκευαστική μας βιομηχανία; Αυτά είναι παλαιωμένα διλήμματα του τρό-

μου. Πότε θα αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα; Έχουμε κάνει κάτι ουσιαστικό, ως κράτος και ως θεσμοί, για εξοικονόμηση των λατομικών πόρων; Για χρήση ανακυκλωμένων υλικών, πιο σύγχρονων επιλογών, για άλλο σχεδιασμό στα μεγάλα έργα (βλ. μαρίνες και κυματοθραύστες που έτοις όπως σχεδιάζονται χρειάζονται βουνά ολόκληρα με πολύτιμο ασβεστόλιθο για να κατασκευαστούν!). Και μην μου πει κανείς για την περίφημη νομοθεσία για την ανακύκλωση των οικοδομικών μπάζων: πέρα από τους ιδιοκτήτες της μόνης σκυροθραυστικής μονάδας που κάνει ανακύκλωση, οι οποίοι οι άνθρωποι επένδυσαν, πιστεύοντας ότι θα υλοποιηθούν οι πρόνοιες της νομοθεσίας, κανείς άλλος δεν συμμορφώθηκε! Και τα ανακυκλωμένα σκύρα έχουν μείνει στον αέρα. Εικάζουμε ότι δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί τήρησης και εποπτείας των προνοιών μιας νομοθεσίας, που ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες μόλις πριν ένα χρόνο! Δεν θα πω για τις ακτές μας: ασελγούμε καθημερινά επί των παραλιών μας! Για τις πόλεις μας, για την ύπαιθρο, για την αισθητική υποβάθμιση, για... για... Είναι πολλά! Τι είναι η πατρίδα μας, κύριοι; Αυτό το δόλιο το περιβάλλον είναι! Αυτοί οι κάμποι, τα βουνά, τα δάση μας και οι θάλασσες! Κι εμείς, βέβαια, αλλά εμείς προφανώς έχουμε χάσει και τα αβγά και τα πασχάλια. Πώς αντιδρούμε, ως θεσμοί και ως πολιτεία, στην καθημερινή περιβαλλοντική βία που εκδηλώνεται στην ελεύθερη Κύπρο;

Από εκεί τον ξέρουμε τον εχθρό, είναι η κατοχή της πατρίδας μας. Από εδώ; (φωτογραφία: Τα τοιασιά της Μαδαρής, Ξ. Λοϊζίδου. Άραγε, θα γίνουν κάποτε "μνημείο" στην αυλή κάποιου ξενοδοχείου, ή το προλάβαμε εκεί το κακό;).

*Πολιτικός μηχανικός / ακτομηχανικός

ΖΩ! Σε έναν τόπο όπου οι νέοι δημιουργούν!



Την Τρίτη 5 Ιουνίου Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε η πρωτότυπη εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Αγλαντιζιάς σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, τη Σχολική Εφορεία Αγλαντιζιάς, τα Δημοτικά Σχολεία Αγλαντιζιάς και την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας. Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Αγλαντιζιάς είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και ανέλαβαν την ενημέρωση των συμμαθητών τους και του κοινού σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά με κέφι και ενθουσιασμό έφτιαξαν επιτόπου ανακυκλωμένο χαρτί, μοίρασαν το κομπόστ που έφτιαξαν στο σχολείο τους, μας περικύκλωσαν με τα ποδήλατά τους φωνάζοντας συνθήματα για το δικαίωμά τους να ποδηλατούν σε μια πόλη ανθρώπινη με δρόμους κατάλληλους για παιδιά, έφτιαξαν ρομποτάκια από σκουπίδια και γενικά μας ξετρέλαναν με την δημιουργικότητά τους! Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 8 το πρωί και τελείωσε μετά από 12 ώρες! Ήταν μια από αυτές τις μέρες που αξίζει να τις ζει κανείς!

ΕΛ

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ...

Βραβεύτηκε η ΑΚΤΗ

Χθες, Παρασκευή 8 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των ετήσιων περιβαλλοντικών βραβείων της Green Dot Κύπρου για το 2011. Απονεμήθηκαν βραβεία σε 12 κατηγορίες που αφορούν εταιρείες και οργανισμούς για θέματα του ευρύτερου περιβάλλοντος, όπως την καινοτομία, την τεχνολογία, την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων και άλλα. Η ΑΚΤΗ βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Μη Κυβερνητικός φορέας με την σημαντικότερη προσφορά στο περιβάλλον". Η ΑΚΤΗ έκλεισε φέτος 11 χρόνια ζωής. Σε αυτά τα χρόνια, ο οργανισμός ακολούθησε τη δική του, ανεξάρτητη πορεία, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εκπώσεις. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους, τους εθελοντές, τους συνεργάτες και όλο τον κόσμο που στηρίζει την ΑΚΤΗ! Τέτοιες βραβεύσεις μας δίνουν ενέργεια! Επικοινωνήστε μαζί μας, και ελάτε! Εν τη ενώσει η ισχύς!



ΚΔ