



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοϊζίδου, πολιτικός μπχανικός / Ακτομπχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοϊζίδης, χημικός μπχανικός - μπχανικός περιβάλλοντος και ο Σάββας Ευτύχης, φυσικός, που συμμετέκει στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife.

www.akti.org.cy
Για τις απόψεις / σχόλια / εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

Κάθε λιμάνι και... πλατφόρμες!!

Είμαι πολύ υπερήφανη, ως κάτοικος της νήσου, που τόσες μεγάλες εταιρείες τρέχουν να φέρουν τις πλατφόρμες τους για να τις επισκευάσουν στην Κύπρο. Μάλιστα! Το είπε ο κ. Κασίνης! Δώδεκα εταιρείες! Τόσο έχουν ενθουσιαστεί από τις λιμενικές μας υποδομές, που θέλουν να τους παραχωρήσουμε χώρους να φτιάξουν και αυτοί τα δικά τους λιμάνια! Να τους δώσουμε χερσαίους και θαλάσσιους χώρους, να φτιάξουν τις λιμενικές τους υποδομές, να φτιάχνουν τις πλατφόρμες τους με την ησυχία τους.

Ας σοβαρευτούμε. Πάντα στον τόπο μας φέρνουν οι ιθύνοντες τα πράγματα σε σημείο που πρέπει «άμεσα» να δοθούν λύσεις. Και για αυτό το «άμεσα» εξυπακούεται η παράκαμψη διαδικασιών, μελετών, η «επίσπευση» λύσεων, γιατί «δεν υπάρχει χρόνος, θα χαθεί η μεγάλη ευκαιρία». Σε εποχή κρίσης, είναι σαφές πως η προσέλκυση τέτοιας κλιμακαρικής ναυπηγεσπειαστικών εργασιών (χρησιμοποιώντας «τραβηγρένο» αυτόν τον όρο) είναι πολύ σημαντική. Όμως, να μην γίνει αυτό η αφορμή για να εκπομπούμε τις ακτές μας, να «παραχωρήσουμε» χερσαίους χώρους, να φτιάχτουν λιμενικές εγκαταστάσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Προσοχή! Μπορεί τώρα να έχουμε κρίση και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούν οι εργασίες για τις επισκευές των πλατφόρμων να αποτελούν δέλεαρ για εμάς τους πολίτες. Όμως, μην ξεχνάμε ότι όλες κι όλες οι ακτές της ελεύθερης Κύπρου δεν ξεπερνούν τα 360 χιλιόμετρα. Ένα λιμενικό έργο έχει τρομακτικές επιπτώσεις. Δεν έχουμε τέτοιες πολυτελείες.

Να ενισχυθεί το λιμάνι της Λεμεσού. Έχει τεράστια δυναμική. Ας ξεμπλοκά-



ρουν διαδικασίες που έχουν κολλήσει χρόνια, ας ενισχυθούν οι υποδομές του και το ανθρώπινο δυναμικό του. Τι γίνεται με εκείνο τον «περίφημο» στρατηγικό επενδυτή του Λιμανιού της Λάρνακας;

Η ναυπηγεσπειανή γίνεται; Χρόνια τώρα η εγκληματική αδιαφορία του κράτους άφησε μια τόσο προσδοκόφορα δραστηριότητα να διαλυθεί. Για πάτε στο καρφάγιο της Λεμεσού (από όπου και η φωτογραφία): παρακυρή και θλίψη! Λόγια ακούμε για τη δραστηριότητα που είναι «օρόσημο» για τον τόπο κλπ. Πού είναι η υποστήριξη στους καρβομαραγκούς; Δύο μείνανε. Σε λίγο

κανείς. Ποιος από αυτούς που αποφασίζουν για το μέλλον μας, σκέφτηκε τι κόσμος θα μπορούσε να απασχοληθεί σε αυτή τη δραστηριότητα; Τι δουλειές θα άνοιγαν για τους Κύπριους τεχνίτες, επιστήμονες, επιχειρηματίες της ναυτιλίας. Αν το κράτος όχι να βοηθούσε (κάτι τέτοιο δεν θα περνούσε από το μαλάρι μας, αλίμονο), απλώς να μην στεκόταν εμπόδιο στην αναβάθμιση των επιχειρήσων, σήμερα θα μπορούσε ο τομέας της ναυπηγεσπειανής να ήταν ένας από τους πλέον εύρωστους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των παραλιακών μας περιοχών. Μαρίνες

φτιάχνουμε, που είναι η πρόβλεψη για παράλληλη ενίσχυση των συναφών επαγγελμάτων. Είναι απαραίδεκτο να θέλουμε να αναπτύξουμε τον ναυτικό μας τουρισμό, τις λιμενικές μας υπηρεσίες και να μην υπάρχει ένας σχεδιασμός για τις αναπτυξιακές δυνατότητες στον τομέα της απασχόλησης και μάλιστα της «πράσινης» απασχόλησης και έμπρακτη ενίσχυσή τους.

Ο Ελλήνας ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος, μιλώντας την περασμένη Τετάρτη στην εκπομπή μας «Στην αυλή της Γης» στον Άστρα, είπε ανάμεσα σε άλλα πολλά και ενδιαφέροντα, στα οποία θα

αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο: «Αναμένουμε από την Κύπρο να δώσει ένα άλλο στίγμα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Το νησιώτικο στίγμα». Μα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Σίμης, «η Κύπρος δεν είναι νησί, η Κύπρος περιβάλλεται απλώς από νερό». Και βεβαίως θα περιμένει άδικα ο κ. Χρυσόγελος να δει το «νησιώτικο» στίγμα αυτής της Προεδρίας, η οποία έχει βυθιστεί στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, στην επαρχιώτικη νοοτροπία να «πετύχει την προδιαγεγραμμένη απέντα», στη «χάραξη πολιτικών και στρατηγικών», ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί τα του οίκου της.

ZΩ!

...σε έναν τόπο ... όπου
η γραφειοκρατία και
η υπερ-κανονιστικότητα
έχουν αναχθεί σε επιστήμη!

ΔΕΝ Ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά τα τελευταία χρόνια και όσο περνά ο καιρός διαπιστώνω ότι η γραφειοκρατία στην Κύπρο, στον δημόσιο τομέα, θεριεύει! Αυτές τις μέρες έχω μείνει έκπληκτη με τη χαρτούρα και τις διαδικασίες που απαιτούν διάφοροι φορείς του κράτους. Για ένα μικρό προγραμμάτικο που ανέλαβε η AKTI και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο Youth και αφορά ανταλλαγές νέων, ο Οργανισμός Νεολαίας, που είναι ο εθνικός μας χειριστής, ζητά τόσα αποδει-

κτικά στοιχεία, που το κόστος διαχείρισης ξεπερνά κατά πολύ το εισπραχθέν, για τα ταξίδια, ποσό! Η τυφλή λογιστική έχει γίνει η κυριαρχία τάση! Αν νομίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί πως έτσι ενθαρρύνεται ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών με τα ΜΚΟ, λανθάνονται φρικτά! Θα επανέλθουμε και με άλλα παραδείγματα, και όσοι αναγνώστες θέλουν να μας στείλουν τις δικές τους... γραφειοκρατικές τραγωδίες, είμαστε στη διάθεσή τους να τις δημοσιεύσουμε!

ΕΛ

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ...



... στη βιομημοτική!



Την περασμένη Πέμπτη η AKTI οργάνωσε μια διάλεξη με θέμα τη βιομημοτική, την επιστήμη που στηρίζεται στην προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας μέσα από τη «μίμηση» της φύσης. Ομιλητής ήταν ο Ιταλός μηχανικός περιβάλλοντος Alessandro Bianciardi. «3,8 δισεκατομμύρια χρόνια

υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Γιατί «ξεχάσαμε» όλη αυτή την εμπειρία; «Ο ανθρωπός προσπαθεί πάντα να μεγιστοποιεί, η φύση να βελτιστοποιεί». Πολλά τα ενδιαφέροντα που μας είπε ο κ. Bianciardi, ο οποίος έδωσε το e-mail του στη διάθεση των αναγνωστών αυτής της στή-

λης, αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί του, abianciardi@biomimicryit.org. Με το θέμα είχαμε ασχοληθεί πριν έναν χρόνο και θα επανέλθουμε. Για τις παλαιότερες γενεές η «μίμηση» της φύσης ήταν κάτιο αυτονόητο. Εμείς τη χάσαμε την επαφή.

ΕΛ