



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Σένια I. Λοϊζίδου πολιτικός μηχανικός / ακτομηχανικός, ο Μιχάλης I. Λοϊζίδης, χημικός μηχανικός - μηχανικός περιβάλλοντος, και η Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της AKTI, συντονίστρια του πρόγραμματος εργαστακής εμπειρίας ΑΡΤΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife. www.akti.org.cy

Για τις απόψεις / σχόλια / εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

"Merry, Merry Xmas, babe!"

Για να διαβάζετε αυτό το άρθρο, σημαίνει ότι χτες δεν καταστράφηκε τελικά ο κόσμος! Και τώρα λοιπόν, που, ουφρ, δεν καταστραφήκαμε επιστρέφουμε στα καθ'ημάς. Τζάμια και τα "πάρτι για το τέλος του κόσμου", για τα οποία έλαβα πολλές προσκλήσεις, αλλά φευ, δεν ανταποκρίθηκα! Όμως αν όντως δεν καταστράφηκε ο κόσμος, έγινε και το "τέλος του κόσμου" ένα εξαίρετο προϊόν προς πώληση! Ολόκληρη βιομηχανία στήθηκε τους τελευταίους μήνες γύρω από αυτό το θέμα. Όποτε με έπιανε κάτι και άρχιζα να αναρωτιέμαι "βρε, λες να έχει βάση αυτή η ιστορία;", άναβα την τηλεόραση και έβλεπα τους δικούς μας πολιτικούς να μιλάνε για τις εκλογές, να τσακώνονται και να αναλύουν τα απίθανα, και ησύχαζα! Αποκλείεται να έρθει το τέλος του κόσμου! Ο Αρμαγεδών την πάτησε! Εμείς στη νήσο έχουμε προεδρικές εκλογές, δεν πάντα ξαλάσσει κόσμος!

Στα καθ'ημάς, λοιπόν, και στην καναλωτική μας υστερία ενόψει των εορτών! Κρίση έκριση, "γιορτές έχουμε", οπότε ας ξοδέψουμε μέχρι τελικής πτώσεων! Δεν λέω, καλό είναι να κινηθεί η αγορά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι η "χαρά του ξοδεύειν", δεν είναι ή, τουλάχιστον, δεν πρέπει να είναι άλλο ένα "marketing tool". Είναι πολλά πράγματα που δεν αγοράζονται. Για παράδειγμα, δεν πάντα χριστώνουμε τα παιδιά μας με δώρα; Μπορούμε να τους



αφιερώσουμε χρόνο; Μπορούμε να τους γεμίσουμε την ψυχή με αγάπη; Δείτε τις στατιστικές, πόσα παιδάκια "καλών οικογενειών" στην Κύπρο έχουν φοβερά ψυχολογικά προβλήματα, γιατί είναι παρατημένα! Γιατί οι γονείς τα "παρκάρουν" και περί αλλων τυρβάζουν. Τα βλέπουμε στα σχολεία να

έχουν επιθετικές συμπεριφορές, να εκδηλώνουν παραβατικότητα. Ναι, τι κι αν έχουν το πιο φοβερό wii ή το super κινητό τηλέφωνο. Αγάπη έχουν; Μπορούμε, αντί να τρέχουμε μέρες στα μαγαζιά, να πάμε μια εκδρομή με τους αγαπημένους μας; Είναι υπέροχη η φύση αυτόν τον καιρό. Είχαμε πάει το

Σαββατοκύριακο στο χωριό μας, στον Κάθικα και ήταν η απόλυτη μαγεία! Και μετά, ας δούμε γύρω μας, τόσους αγαπημένους που μες στη φρενίτιδα της καθημερινότητας τους "χάνουμε". Να αφιερώσουμε χρόνο στους παπούδες και στις γιαγιάδες. Σε φίλους. Στον "πλήρον", όποιος κι αν είναι αυτός,

Να φτιάξουμε δωράκια αγάπης, με τα χέρια και με την καρδιά μας! Είναι και περιβαλλοντικά ορθή πρακτική! Φέτος πάρα όμορφα δώρα, φτιαγμένα με φροντίδα και αγάπη και πολύ τα χάρηκα: πουλόβερ υπέροχα πλεκτά έφτιαξε η μανούλα μου για τις κόρες μου, η καλή μου η Μαρία μάς γλύκανε με μπισκοτάκια από τα χεράκια της, σε όμορφο σακουλάκι με χειρόγραφη καρτούλα με ευχές: νοστιμά στον ουρανόσκο, ζεστασία στην ψυχή! Πετσετούλες της κουζίνας με τέλειωμα από σμιλί μάς φιλοτέχνησαν και μας δώρισαν οι γλυκές μας η Γιαννούλα και η Βαρβάρα. Κι εμείς καθίσαμε με τις κόρες μου και ζωγραφίσαμε με ειδικούς μαρκαδόρους όμορφες ζωγραφιές σε λευκά μπλουζάκια για τη νουνά! Φτιάχαμε και μπρελόκ με χάντρες και καραβάκια από ύφασμα, για όλους! Τι χαρά την ώρα που τα φτιάχναμε! Τι γέλια και δημιουργία! Τι προσδοκία να τα δώσουμε με τόση αγάπη στους αγαπημένους μας! Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Δεν είναι σημαντικό να στοιβάζουμε βουνά από δώρα κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Χάνεται το νόημα. Η αγάπη, το νιαστικό, η φροντίδα, ιδού τα δύσκολα, φίλοι. Την περασμένη Κυριακή, στην εκκλησία του Κάθικα, άκουσα και ξανθυμήθηκα τα λόγια του αποστόλου Παύλου και τα μοιράζομαι μαζί σας:

Εάν τας γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Είθε το τέλος του κόσμου των Μάγια να είναι η αρχή του καλύτερου μας κόσμου! Καλά Χριστούγεννα εύχομαι σε όλους!

ZΩ! Ζω... σε έναν τόπο με ακατάλληλες αίθουσες εκδηλώσεων

Κάθε φορά που πηγαίνω σε σχολικές εκδηλώσεις είτε για να καμπαρώσω τα τέκνα μου, είτε τα ανύφια μου, είτε τα παιδιά φίλων, αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα, που φαντάζομαι αντιμετωπίζετε και εσείς, αναγνώστες μας: αίθουσες μεγάλες, καινούργιες ή παλαιότερες, όπου κανένας, πλην της πρώτης σειράς, δεν μπορεί να δει τίποτα! Κάθεται ο περήφανος γονεύς, με πλήρη εξοπλισμό (φωτογραφικές μηχανές κλπ.) και συνειδητοποιεί ότι το μόνο που μπορεί να απαθανατίσει είναι το... κεφάλι αυτού που κάθεται μπροστά του! Και καλά στα παλιά κτήρια, να το καταλάβω, δεν υπήρχε ίσως η γνώση, αν και η έννοια του αμφιθέατρου είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως ολοι ξέρουμε! Αλλά στα καινούργια σχολεία, αυτό καταντά εκνευριστικό! Δεν λέω να φτιάχνονται



αμφιθέατρα, που έχουν μεγάλο κόστος, αλλά μια κλίση στο δάπεδο, βρε συνάδελφοι αρχιτέκτονες, να εξυπηρετείται η χρήση του χώρου! Τόσα λεφτά κοστίζουν αυτές οι εγκαταστάσεις, να έχουμε και μια ευαισθησία για τους χρήστες τους! Πώς στο καλό αυτά τα παιδάκια παρακολουθούν ενδοσχολικές εκ-

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

...στους νέους μας δημοσιογράφους!

Ημερίδα αφιερωμένη στο περιβάλλον διοργάνωσε η Cyta, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος CYMEPA και με τη στήριξη του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στις 19 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου μαθητικού διαγωνισμού "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον", ο οποίος πραγματοποιείται για ενδέκατη χρονιά. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ανάμεσα σε μαθητές γυμναρίων και λυκείων της Κύπρου και αφορά την επιλογή των καλύτερων μαθητικών άρθρων, φωτογραφιών και μικρών βίντεο με θέμα το περιβάλλον. Στη φετινή ημερίδα κύριος ομιλητής ήταν ο Έλληνας ευρωβουλευτής κ. Νίκος Χρυσόγελος, ο οποίος, αφού μίλησε για την κατάσταση του περιβάλλοντος στον πλανήτη μας, τόνισε τις δυνατότητες που έχουν οι οργανωμένοι πολίτες, μέσα από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, να δράσουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο κ. Χρυσόγελος δέχτηκε τις ερωτήσεις των μαθητών - νέων δημοσιογράφων από όλη την Κύπρο, μέσα από ειδικό σύστημα τηλεδιάσκεψης, που συνέδεσε ζωντανά όλες τις επαρχίες με τα κεντρικά γραφεία της Cyta όπου γινόταν η εκδήλωση. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους εκ-



παιδευτικούς, στη CYMEPA και στη Cyta! Δείτε τα φιλμάκια, τα άρθρα και τις φωτογραφίες από τη δουλειά των παιδιών στο www.cymepa.org.cy

ΕΛ