



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν ο Μιχάλης Ι. Λοιζίδης, χημικός μηχανικός - μηχανικός Περιβάλλοντος, η Ξένια Ι. Λοιζίδη πολιτικός μηχανικός/ ακτομηχανικός, και η Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της ΑΚΤΗΣ, συντονίστρια του πρόγραμματος εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της ΑΚΤΗΣ και της EuroLife. www.akti.org.cy
Για τις απόψεις/ σχόλια/ εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy

Ο ρυπαίνων ΔΕΝ πληρώνει...

Mπίκε λοιπόν το 2013. Σε ανίθεση με τη υπονοεί ο αριθμός 13, έχω ένα θετικό πραίσθημα. Ότι μεσούσης της κρίσης και των λοιπών κακών που μας βρίκαν, έχουμε για πρώτη φορά μετά το 1974 την ευκαιρία να κάνουμε την αυτοκριτική μας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, με την ελπίδα ότι θα αυξηθεί το ποσοστό των συμπολιτών μας που θα τολμήσει να υποστηρίξει τομές και θεσμικές αλλαγές σε πολλές περιοχές με "λιμνάζοντα ύδατα"...

Συντομεύω και συγκεκριμενοποιώ κάνοντας χρήση της γνωστής μεθόδου των μαθηματικών των σχολικών μας χρόνων: "Δεδομένα - Ζητούμενα" και χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του περιβάλλοντος. Ποιο είναι το ζητούμενο; Η προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας της ζωής μας. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, σε ποιον υποτομέα; Στο θέμα των σκουπιδιών που πετιούνται στη φύση αντί στους προκαθορισμένους χώρους. Δεδομένα:

1. Πλήρης αποτυχία του υφιστάμενου συστήματος προστασίας της υπαίθρου μας από τα σκουπίδια, μέσα από την τυφλή εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Αν δηλαδή σας πάσσει η αστυνομία ή κάποιος επιθεωρητής του τμήματος Περιβάλλοντος να πετάτε σκουπίδια στη φύση, θα πέσει βαρύς ο πλέκευς στα 350 ευρώ πρόστιμο, αν δεν κάνω λάθος, συν διάφορες άλλες ποινές, φοιβερές και τρομερές. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι οι καταγγελίες είναι ελάχιστες και το φαινόμενο της υπαθρίας απόρριψης συνεχίζεται ακαθεκτό.



2. Ο μήδος της ανάγκης τυφλής εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών πρέπει να τερματιστεί. Η ΕΕ θέτει στόχους και αναζητά αποτελεσματικές στρατηγικές, εφαρμόσιμες σε κάθε κράτος. Δεν καθορίζει πώς να κάνουμε το καθετή. Ας μην ξεχνούμε ότι η δομή της ΕΕ στηρίζεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας, της τοπικής κουλουρίας και της ποικιλομορφίας.

3. Εκ της φύσης μας: του ήλιου, του αέρα, της θάλασσας, κλπ, εμείς οι μεσογειακοί είμαστε λαοί με μία εγγενή ροπή προς την απειθαρχία. Αντιθέτως παρουσιάζομαστε εκ των αποτελεσμάτων ότι λειτουργούμε καταπληκτικά όταν μας δοθεί κίνητρο. Γιατί, λοιπόν, δεν θέτουμε στόχους/ κίνητρα άμεσα;

Προτεινόμενη διαδικασία επίλυσης: Δημιουργία ενός ταμείου στη μορφή του

ΦΠΑ, όπου θα καταλήγει η πράσινη φρολογία όλων των καταναλωτικών αγαθών. Θυμάστε τι κάναμε τη δεκαετία του '80 όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο και κάναμε εκστρατείες να μαζέψουμε μπουκάλες γυάλινες αναψυκτικών που πουλούσαμε στον καντινιέρη του σχολείου, για να πάρουμε το πατροπαράδοτο κουλουρί ή ακόμα και χρήματα; Ας δούμε μερικά παραδείγματα

τέτοιων δυνατών δράσεων με σίγουρα αποτελέσματα:

1. Αν ο κυνηγός πλήρωνε πράσινο φόρο 0,50 σεντ για κάθε φυσίγγιο που αγόραζε και έπαιρνε πίσω το ισόποσο για κάθε άδειο φυσίγγιο που παρέδιδε στο κατάστημα.

2. Αν ο φίλος της ορεινής Λευκωσίας που πέταξε το ψυγείο του στη ρεματιά είχε να πάρει 200 ή 300 ευρώ από το ταμείο πράσινης φρολογίας για κάθε φυγείο που παρέδιδε.

3. Αν η γιαγιά που έβγαλε τον παλιό καναπέ στο δίπλα χωράφι ως χώρο φωλεασμού των πτηνών και των πουλερικών μπορούσε να φωνάξει έναν μεταφορέα και να μοιραστούν τα 150 ευρώ που θα πάρει αν τον παρέδιδε στο πράσινο σημείο της περιοχής τότε δεν θα είχε λόγο να ρυπάνει είτε εν αγονίᾳ της είτε εν γνώσει της. Άλλα ακόμα και να το έκανε, τότε κάποιου άλλου θα του συνέφερε να καθαρίσει το περιβάλλον με χειροποιητό κέρδος που σιγά-σιγά θα μπορούσε από γενιά σε γενιά να μετατραπεί και σε συνειδητή-νεα κουλούρια.

Ας τολμήσουμε λοιπόν να μετατρέψουμε τα σκουπίδια μας από ενοχλητικά άρρητα σε πολύτιμα αντικείμενα αξίας που μπορούμε να μεταπωλήσουμε. Από τη συγκίνηση που όλα τα καταναλωτικά αγαθά στην πράξη τα δανειζόμαστε προς χρήση για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τα επιστρέφουμε, δεν έχει νόημα η υφιστάμενη προσέγγιση της εφάπαξ πώλησης. Μέσα στο κόστος δανεισμού και χρήσης πρέπει να μπαίνει ξεκάθαρη και το κόστος διασφάλισης ότι το κάθε προϊόν θα παραδοθεί πίσω με τον σωστό τρόπο.

Να λοιπόν κάποια παραδείγματα. Μέσα από αυτή την κρίση αξιών που περνάμε, όπου τα πάντα τίθενται σε αμφισβήτηση, ας τολμήσουμε να θεσμοθετήσουμε στη βάση τού ποιοι είμαστε και πόσο αποτελεσματικά θέλουμε να προχωρήσουμε προς τα μπρος.

ZΩ! ... σε έναν τόπο που προσφέρει ευκαιρίες απόλυτης χαλάρωσης

Προ εβδομάδος παρέα με τα αδέλφια και τον πατέρα Καδή ανηφορίζαμε από τα Λευκάρα προς την Βαβατονιά. Στρίψαμε δεξιά και μέσα από τους μικρούς φιδίσιους χωμάτινους δρόμους πήραμε τον δρόμο προς Κυπροβάσα, το γεωγραφικό κέντρο της Κύπρου με τις επιλέξ των οκτακοσίων και πλέον χρόνων. Για τρεις ώρες ανεβοκατεβαίναμε τα βουνά της περιοχής προς αναζήτηση των πολυπόθητων *Lactarius Deliciosus*, των καταπληκτικών κοκκινομάταρων του δάσους. Τρεχούμενα νερά, κολατσιό κάτω από τα πεύκα, πλάκες ατέλειωτες, πνεύμονες και ψυχή γεράτη. Πώς να στεναχωρηθώ που έχασα το πρώινο φρατέ στη Μακαρίου;;!!!



ΜΛ

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ... στην ορεινή Αχαΐα!



Κάποτε ο Θεός αποφάσισε να μοιράσει τη γη στις διάφορες φυλές που δημιούργησε. Μαζεύτηκαν όλοι στο προκαθορισμένο σημείο και ώρα και έλαβαν τις χώρες τους. Λίγη ώρα μετά που ολοκλήρωσε το έργο του, και ενώ ετοίμαζε τα χαρτά του να φύγει, ο Θεός ακούει φωνές από μακριά και βλέπει τους Έλληνες να φθάνουν ασθμαίνοντας και με τις χίλιες δικαιολογίες για τους λόγους της καθυστέρησης. "Μα έχω πλέον μοιράσει τη γη, τι να σας δώσω;". Μετά

από ώρες φωνών, παρακάλιων κλπ, ο Θεός δεν άντεξε άλλο και μαρτυρικά ανεφώνησε: "Αντε βρε μπαγάσηδες, είχα αφήσει ένα κομμάτι για μένα, πάρτε το και χαλάρι σας" και μας έδωσε την Ελλάδα... Αυτό το ανέκδοτο σκεφτόμουν το τριτόμερο που πέρασα στην ορεινή Αχαΐα, μεταξύ ποταμών, πηγών, χιονιών, σπηλαίων και όμορφων ανθρώπων. Η Ελλάδα είναι ένας παραδεισένιος τόπος!

ΜΛ