



*Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοϊζίδου Πολιτικός Μηχανικός/ Ακτομηχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοϊζίδης, Χημικός Μηχανικός - Μηχανικός Περιβάλλοντος και η Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της ΑΚΤΗΣ, συντονίστρια του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της ΑΚΤΗΣ και της EuroLife.*

---

[www.akti.org.cy](http://www.akti.org.cy),

Για τις απόψεις/ σχόλια/ εισηγήσεις σας στο [akti@akti.org.cy](mailto:akti@akti.org.cy)

---

## **Τα κορίτσια αριστεύουν, αλλά οι άντρες διοικούν!**

### **Της Ξένιας Ι. Λοϊζίδου**

Τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων ήταν εντυπωσιακά: οι 9 από τους 10 πρώτους ήταν κορίτσια!! Φαλάγγι τους πήρανε τους άρρενες συμμαθητές τους. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και εντάξει, το ξέρω το παραμυθάκι ότι τα αγόρια είναι πιο ανήσυχα, περνάνε πιο αντιδραστική εφηβεία, δεν στρώνονται εύκολα στο διάβασμα κλπ κλπ. Λυπάμαι, αλλά όλα αυτά εμένα δεν μου λένε τίποτα. Μήπως απλώς τα αγόρια μας είναι πιο κακομαθημένα, πιο απλωμένα (που λέει και ο Παναγιώτης Θανάσας στο άρθρο του την περασμένη Κυριακή); Και μήπως τα αγόρια μας είναι τελικά πιο ανεύθυνα, αλλά (και επειδή) μαμάδες και μπαμπάδες είναι κολλημένοι στα στερεότυπα τύπου «είναι γιός, εν πειράζει» και το σχολείο δεν πολυσχολείται; Πιστεύω ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να το ψάξει το θέμα, είναι πολύ σοβαρό!

Αυτό που με προβληματίζει σε αυτό το κείμενο, είναι το πως συμβαίνει τα κορίτσια να είναι πρώτα στο Λύκειο, πρώτα στο Πανεπιστήμιο και μετά, ως εκ θαύματος, να εξαφανίζονται από τη δημόσια ζωή του τόπου; Και γιατί, ως κοινωνία, εμπιστευόμαστε αποκλειστικά στους άντρες να μας διοικούν και να μας κυβερνούν και να αποφασίζουν για το μέλλον μας, όταν δεν μπορούν να «συνάξουν» τον νου τους ως έφηβοι, να «δουλέψουν σοβαρά» ως φοιτητές, τους επιτρέπεται να είναι ανεύθυνοι και ανώριμοι για ένα μεγάλο

μέρος της ζωής τους και «άξιππα» μπαίνουν σε ένα κόμμα και εξελίσσονται σε ταγούς που καθορίζουν το μέλλον μας; Δεν λέω κάτι καινούριο, έχουν γραφτεί πολλές σελίδες για το θέμα, έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων, όλα στη σφαίρα του θεωρητικού πάντα! Και πάλι επικρατούν τα στερεότυπα τύπου «οι γυναίκες γίνονται μάνες και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της πολιτικής» και διάφορα τέτοια. Η πολιτική, λοιπόν, για την Κύπρο, είναι ένα «αγορίστικο παιχνίδι». Κυρίες μου, στα σπίτια σας! Κανένας λόγος βεβαίως για τις υποδομές που χρειάζονται π.χ. για την υποστήριξη της μάνας: στην Κύπρο ζούμε στον μεσαίωνα των 9 βδομάδων άδειας μητρότητας, και βεβαίως ούτε λέξη για άδεια πατρότητας. Οι Δανές και οι Ολλανδές δεν είναι μάνες; Σίγουρα όχι τόσο καλές όσο η Κύπρια μάνα, για να μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά, ε; Και όλα αυτά για την γυναικεία επιχειρηματικότητα; Ας μην εθελουφλούμε: πώς να γίνει κάτι όταν όλο το σύστημα είναι λάθος;

Είναι και ένα άλλο θέμα, που γυναίκα ούσα, το νοιώθω έντονα: στην Κύπρο, πέραν από ανδροκρατία, έχουμε την απόλυτη κομματοκρατία. Η χρονοβόρα κομματική ενασχόληση, με τους όρους που γίνεται στην Κύπρο, και η οποία είναι προαπαίτηση για να έχει κάποιος ένα θεσμικό ρόλο, είναι αποκρουστική για τις γυναίκες, που είναι πιο πρακτικές και θέλουν να «κόβουν δρόμο», οπότε και τις απωθεί από το να συμμετέχουν. Αλλά αυτό είναι επίσης μια άλλη συζήτηση.

Δεν έπαθα φεμινιστικό παροξυσμό, μακριά από μένα αυτές οι ακρότητες. Σαφώς υπάρχουν άξιοι άντρες και σαφώς δεν είναι όλες οι γυναίκες «αστέρια»! Αλλά κάθε χρόνο που βλέπω τα κορίτσια να αριστεύουν, σκέφτομαι αυτό τον απόλυτα ανδροκρατούμενο πολιτικό μας κόσμο, εδώ στη νήσο και θλίβομαι. Και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δείτε τις ειδήσεις μια νύχτα και μετρήστε γυναίκες: δύσκολο. Παντού κουστούμια και γραβάτες! Μετρά τόσες αποτυχίες, το ανδροκρατούμενό μας σύστημα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Ακόμα και η νέα μας κυβέρνηση 100% από άντρες αποτελείται (η Υπουργός Εργασίας μπήκε στη «δεύτερη επιλογή» για το ξεκάρφωμα!). Ακόμα και το ΔΣ του «Πάφος 2017» 100% από άνδρες αποτελείται (Παφίτισσες με πολιτιστικές ευαισθησίες να εικάσουμε ότι δεν υπάρχουν;). Εκεί μάλιστα, οι κυρίες κλήθηκαν να στελεχώσουν καμιά επιτροπή και να συμμετέχουν ως παρατηρητές! Να πω και άλλα; Μα είναι χιλιάδες τα παραδείγματα. Έχει σημαία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα της ισότητας, της ίσης συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά σε εμάς εδώ στο άκρο της Ευρώπης «αυτά είναι ανδρικές δουλειές»!

Η βιοποικιλότητα δεν υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου, ούτε και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων! Όμως, όταν καταστρέφεται η ισορροπία των ειδών, το σύστημα καταρρέει. Είμαστε ήδη στον γκρεμό. Αλλάζουμε μυαλά όμως;

---

**Ζω σε ένα τόπο ... με δίκτυο Μικρο-αποθεμάτων Φυτών!**

Την περασμένη Παρασκευή παρακολούθησα την τελική ημερίδα του προγράμματος «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο, PLANT-NET CY», που υποστηρίχτηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ και σε αυτό συμμετείχαν το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Δασών και άλλοι. Ο Κώστας Καδής παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος και πραγματικά με ξάφνιασε! Πόσοι ξέρετε τι είναι τα Μικρο-Αποθέματα Φυτών; Εγώ δεν ήξερα. Μια πρωτοποριακή μέθοδος για τη διατήρηση της ποικιλότητας των φυτών: μικρές περιοχές, μέχρι 20 εκτάρια, στις οποίες βρίσκονται απειλούμενα φυτά και εκεί ξεκινάει ένα πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης των φυτικών ειδών. Μου έκανε εντύπωση με πόση αγάπη, πόσο μεράκι «σάρωσαν» οι ερευνητές του έργου όλη την Κύπρο! Πέντε Μικρο-αποθέματα καθορίστηκαν στο πλαίσιο του έργου, όπου και υλοποιήθηκαν οι δράσεις διατήρησης: τα κέδρα και οι λατζιές στα δύο ΜΑΦ της κοιλάδας των Κέδρων, η ορχιδέα *Orphys Kotschyi* στο Μιτσερό, ο ημίθαμος *Centaurea akamantis* στα πρανή του Φαραγγιού του Άβακα, στην Ασγάτα, ένα μικρό φυτάκι, ο *astragalus* των Λευκάρων, που μόνο 2000 άτομα έχουν εντοπιστεί και ή τώρα το προστατεύουμε ή πάει κι αυτό. Δείτε όλη αυτή την προσπάθεια στο [www.plantnet.org.cy](http://www.plantnet.org.cy). Μπράβο, άξιοι οι ερευνητές! Μακάρι να δούμε ένα μεγάλο δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο!

ΞΛ

---

### **Μικρές περιπλανήσεις ... στο Τρόδος της ομορφιάς και της ακρίβειας!**

Είχαμε πάει το Σαββατοκύριακο εκδρομή στο Τρόδος. Διανυκτερεύσαμε στις Πλάτρες και περιηγηθήκαμε στα πέριξ. Πανέμορφο το Τρόδος. Πεύκα, νερά, χρώματα και αρώματα, θέα που σου κόβει την ανάσα. Τα μονοπάτια του Τμήματος Δασών μοναδικά. Αλλά... πάθαμε σοκ από τις τιμές στα εστιατόρια και τις καφετέριες! Ενώ τα ξενοδοχεία έχουν ρίξει τις τιμές τους και έχουν γίνει πολύ προσιτά, όλοι οι υπόλοιποι χώροι εστίασης ακολουθούν μια πορεία αυτοκτονική: το φραπέ 4,5 ευρώ, το γλυκό του κουταλιού 2,5 ευρώ (ένα μικρούτσικο, τόσο da βαζανάκι στις Πλάτρες). Τέσσερις μερίδες σούβλα με πατάτες και δύο σαλάτες, χωρίς ποτά (μόνο νερό χύμα σε κανάτα) 83,0 ευρώ, σε ένα απόμερο κεντράκι, υποτυπωδών εγκαταστάσεων, με μύγες και άλλα πετούμενα, έξω από τον Πεδουλά και δέκα ευρώ μια πίττα σουβλάκια στον Πεδουλά. Ο δε παραγωγός κερασιών, στο δρόμο προς τον Κύκκο, μας ζήτησε 5 ευρώ το κιλό για τα «γιόρκιν» κεράσια του!!! Κύριοι στο Τρόδος, κάντε κάτι γι αυτό το θέμα. Όπου και να το συζητήσω βρίσκω κόσμο που έχει τις ίδιες εμπειρίες. Μειώστε τις τιμές, βελτιώστε την ποιότητα, κυρίως των προσφερόμενων υπηρεσιών, πριν να είναι αργά. Το Τρόδος αξίζει τον καλό επισκέπτη, και αυτός δεν θα έρθει με αυτές τις συνθήκες της αρπαχτής και της εκμετάλλευσης. ΞΛ