



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή εποικάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν ο Ξένια Ι. Λαζίδηος, πολιτικός μπχανικός / ακτομηχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λαζίδηος, χημικός μπχανικός - μηχανικός περιβάλλοντος, και η Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της ΑΚΤΗΣ, συντονίστρια του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της ΑΚΤΗΣ και της EuroLife. Για τις απόψεις / σκολια/ εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy, www.akti.org.cy



Οι καμπάνες της Παντάνασσας

Xρόνια Πολλά και με το καλό να μας έρθει η νέα χρονιά. Όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, κάνουμε όλοι την αποτίμηση των πεπραγμένων και βλέπουμε τι έφερε ο λογαριασμός! Πιο πολλή αλήθεια, απλότητα και αυθεντικότητα. Έτσι κι αλλιώς βλέπουμε ότι το σύστημα του τόπου μας, που χρόνια ανέπτυξε στρεβλώσεις και διαφορά, έχει αρχίσει να αναπτύσσει την εντροπία της κάθαρσης. Εξεκεπάζονται σκάνδαλα που άλλοτε θα κουκουλώνονταν.



Της
Ξένιας
Ι. Λογίζεται

Ι. ΧΩΣΙΟΣ λοτε θα κουκουλώνονταν.
Αναμένουμε αυτές τις συστημικές αλ-
λαγές με ανυπομονησία.

Διάβαζα προχθές στα «5 λεπτά» της Αντιγόνης Δρουσιώτου στον Φιλελεύ-θερο για την «κατάθλιψη των Χριστου-

γέννων», αυτό το περίφημο Christmas

Blue: αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα απαξίωσης, ενοχής, αβοηθησίας, απόσυρση από της κοινωνικές δραστηριότητες και ψυχοσωματικά συμπτώματα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βυθίζονται κάθε χρόνο στη «γαλλάζια» θλίψη των Χριστουγέννων. Αβοηθησία και απόγνωση βέβαια, όταν έχουμε που έχουμε την οικονομική κρίση, που μας έχει τσακίσει, και την ίδια ώρα όλα γύρω μας μάς φλοιμώνουν στο lifestyle για το οποίο χρειάζονται πατωλοί χρημάτων για να το πετύχει κανείς. Έβλεπα το διαφημιστικό μιας νεανικής εκπομπής στην τηλεόραση που έλεγε «Κορίτσια, τι θα φορέσουμε στο ρεβεγιόν;» και ναααα τα χρυσοποιίκιλτα, αστραφτερά και πανάκριβα! «Κορίτσια, πως θα φτιάξουμε τα μαλλιά μας; Έχουμε για σας όλες τις απαντήσεις!». Πέρα από το ματαιόδοξο και υπερκα-

το στερεότυπο, της γατούλας, της πολυδάπανης απαραίτητης ζωής της γυναικάς! Έλεος πια, με αυτόν τον σεξισμό, με αυτή την εμμονή. Αχ βρε κορίτσια, αντιδράστε, μουντζώστε τους και βρείτε την αλήθεια σας! Τρελαίνεσαι βλέποντας τι ζητάνε τα παιδάκια από τον Άγιο Βασίλη. Δώρα των 500 και βάλε ευρώ! Και αν ο Άγιος Βασίλης... ζορίζεται, είναι και οι καιροί δύσκολοι, απογοήτευση και θλίψη και ο... Άγιος και τα παιδιάκια! Λεφτά, λεφτά και αυτό είναι η ευτυχία. Και την ίδια ώρα, ουρές στα κοινωνικά παντοπωλεία. Αυτό κι αν είναι στρέβλωση....

Και πάλι φέτος, τα δώρα της αγάπης, που έφτιαξαν με τα χεράκια τους οι αγαπημένοι μου, για μένα έκαναν λαμπρή τη γιορτή! Δεν τα αγόρασαν, αλλά αφιέρωσαν κόπο, χρόνο και σκέψη, για μένα! Πανοπλίες αγάπης, που θωρακίζουν την υγεία της ψυχής μας! Η μανούλα

μου έπλεξε τρία μοναδικά πόντζο, για την κορούλα της (εμένα!) και τις εγγονούλες της (τις κόρες μου!!) Με φαντασμαγορικά χρώματα και ζακάρ που μόνο να μανούλα μου μπορεί να ταιριάξει και να φτιάξει και κρόσια τρελά που έφτιαξε η καλή μας θεία Λίτσα. Τα φοράμε και οι τρεις και νιώθουμε σαν να είμαστε στην αγκαλιά της! Το τραπέζι μας γέμισε με γλυκά και καλούδια που έφτιαξαν σε μυρωδάτες κουζίνες αγαπημένοι ανθρώποι: η Γιαννούλα και η Βαρβάρα μας τράτταραν δίσκους ολόκληρους με τις περίφημες κολοκοτούές τους! Η καλή μου η συμπτεθέρα, η Λένια, μας γλύκανε με βουνά από λαχταριστά κουλούρια και κουραμπιέδες και μελομακάρονα! Η γλυκιά μου η Μαρία με τα τραγανιστά cookies στο χάρτινο σακουλάκι με τη χρωματιστή κορδέλα και την καρτούλα με τις ευχές έδωσε και

να χαίρεται τον Παναγιώτη και τον Χριστάκη της! Η Μιράντα μας έκανε την έκπληξη: έφτιαξε κηραλοιφές και σαπουνάκια με τον Σάββα της, από τα προϊόντα από τα μελίσσια τους και βότανα της γης μας! Μα τι ευλογία, αυτά τα δώρα της καρδιάς! Διαβάζω σε έναν τοίχο, περιδιαβάζοντας την αγορά της Πάτρας: «Δεν σου λείπουν οι ώρες για να φωνίσεις. Σου λείπουν τα φράγκα και οι ώρες για να ζήσεις!» Το γράψανε εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

Οι αξίες και οι χαρές της ζωής δεν μετριούνται με δρους ρευστότητας. Οι γιορτές και η κάθε μας ώρα γίνονται αιστραφτερές από την αγάπη, το νοιά-
ξιμο, το καθαρό το βλέμμα των αγαπη-
μένων, όχι από τα στρας! Οι καμπάνες
της Παντάνασσας στην Πάτρα κτυπάνε
αισιοδοξα! Καλή Χρονιά σε όλους!

Διαγωνισμός: Σχεδιασμός λογοτύπου

The Hub: ο κόμβος, το κέντρο μιας δραστηριότητας, μιας περιοχής ή ενός δικτύου. «The Hub», η αγγλική λέξη που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη διεθνή ορολογία, της επιστήμης και της αγοράς και που περιλαμβάνει τη δυναμική ενός δημιουργικού κέντρου δράσεων.

Διατηρούμε τον αγγλικό όρο και στα ελληνικά: «The Hub», είναι το Κυπριακό Δίκτυο Γυναικών Σε Θέση Ευθύνης, που στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, δημόσιο, ιδιωτικό, και στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο

αυτό, και με επικέντρωση στη συμμετοχή των νέων μας, η ΑΚΤΗ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία του λογότυπου του δικτύου.

Όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο facebook (TheHub_cy) και στην ιστοσελίδα της ΑΚΤΗΣ (www.akti.org.cy). Χρηματικό βραβείο 200 ευρώ στην πρόταση που θα επιλεγεί. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 12 Ιανουαρίου 2015.

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Global Women, Peace and Security Initiative.

