



# Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή επομένει από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTH. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοΐζου, πολιτικός μηχανικός/ ακτομηχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοΐζου, χημικός μηχανικός - μηχανικός περιβάλλοντος, και η Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της AKTH, συντονίστρια του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTH και της EuroLife. Για τις απόφειξη/σύλλογη/εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy, www.akti.org.cy

Τι πιστεύουν οι Κύπριοι για τα σκουπίδια της θάλασσας:

## Έρευνα πεδίου από το έργο MarLitCy

**T**ους περασμένους δύο μήνες, στο πλαίσιο του έργου MarLitCy που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, διενεργήθηκε διαδικτυακή και φυσική έρευνα με ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο, με στόχο την καταγραφή των προσλήψεων και των απόψεων των Κυπρίων για το θέμα των σκουπιδιών της θάλασσας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε μόλις προχθές. Προκύπτουν πολλά και ενδιαφέροντα που μοιραζόμαστε σήμερα με τους αναγνώστες του "Πολίτη".

Κάποια στοιχεία πρώτα: το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 254 άτομα, 154 Τουρκοκύπριοι και 100 Ελληνοκύπριοι, από 8 διαφορετικούς τομείς σχετικών κοινωνικών εταίρων. Τα στοιχεία και η ανάλυσή τους έχουν ποιοτική σημασία.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τα φύλα τους: από τον χώρο των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, της εκπαίδευσης και των σχεδιαστών οι απαντήσεις ήρθαν κυρίως από γυναίκες, ενώ αντίθετα επικρατούσαν οι άνδρες στους χώρους της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και των ΜΜΕ.

Οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι (42%) ήταν στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 18 χρονών (δηλαδή μαθητές), ενώ το 67% των Ελληνοκύπριων συμμετεχόντων ήταν στην ηλικιακή ομάδα 19-32. Ελάχιστες ήταν οι απαντήσεις των ηλικιών άνω των 65 ετών.

Αυτά τα νούμερα δείχνουν και κάποιες πραγματικότητες ως προς την εξοικείωση στη χρήση των on-line ερευνών.

Ως προς τις πηγές των σκουπιδιών της θάλασσας, οι Ελληνοκύπριοι πιστεύουν ότι για αυτά ευθύνονται οι πολίτες που πάνε στην παραλία και παρατάνε τα σκουπίδια τους στη θάλασ-



σα, μετά ο τομέας της ναυτιλίας, και τέλος οι ψαράδες. Ο Τουρκοκύπριος ενοχοποιούται τη ναυτιλία ως πιο υπεύθυνη και ακολούθως τις υπεράκτιες δραστηριότητες. Η πραγματικότητα είναι ότι το 80% των σκουπιδιών της θάλασσας έχει χερσαία πηγή.

Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν (օρθώ) ότι θεωρούν τα πλαστικά ως το σκουπίδι σε μεγαλύτερη αφρονία. Αυτό που σημειώνει η έρευνα είναι ότι η ηλικιακή ομάδα των μαθητών (μικρότεροι από 18) έδωσε ανάμικτες απαντήσεις. Χρειάζονται προφανώς

τα παιδιά μας καλύτερη ενημέρωση για το θέμα.

Στην ερώτηση "τι νομίζετε ότι φταίει για τα σκουπίδια της θάλασσας" οι Ελληνοκύπριοι σε ποσοστό 62% πιστεύουν ότι είναι θέμα κουλτούρας και ελλιπούς ενημέρωσης, ενώ οι Τουρκοκύπριοι σε ποσοστό 75% πιστεύουν ότι είναι θέμα πλημμελούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ενώ η πλειοψηφία πιστεύει ότι τα σκουπίδια της θάλασσας κάνουν κακό στη δημόσια υγεία, επηρεάζουν αρνητι-

κά τον τουρισμό και την αλιεία, μόνο οσοι εργάζονται σε επαγγέλματα σχετικά με τη θάλασσα ή με τη διαχείριση απορριμμάτων ζέρουν και ανησυχούν για το μεγάλο κόστος που έχει ο καθαρισμός της θάλασσας από τα σκουπίδια.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν θεωρεί σημαντική παράμετρο το κόστος, που αποτελεί στην πραγματικότητα το μείζον πρόβλημα.

Ως προς το "ποια θεωρείτε πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των σκουπι-

διών της θάλασσας", οι περισσότεροι απάντησαν (α) η ενημέρωση του κοινού (β) πληρώνουν πρόστιμα αυτοί που ρυπαίνουν και (γ) συχνές εκστρατείες καθαρισμού.

Εδώ έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία:

- Η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων αξιολογήθηκε ως η λιγότερο αποδοτική δράση!

- Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα ΜΜΕ αξιολόγησαν πολύ ψηλά την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί κατέταν την εκπαίδευση ως τη δράση με τη μικρότερη σημασία!

- Οι συμμετέχοντες από τον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων βαθμολόγησαν πολύ χαμηλά τη σημασία που θα είχε η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων.

- Όσο μεγαλώνει η ληκία των συμμετεχόντων, τόσο μεγαλώνει και η σημασία που αποδίδεται στην εκπαίδευση και μειώνεται η σημασία που αποδίδεται στον καθαρισμό ακτών, ως δράση αντιμετώπισης του προβλήματος των σκουπιδιών της θάλασσας.

- Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος; Εδώ οι απαντήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Ελληνοκύπριοι αποδίδουν τη μεγαλύτερη ευθύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ οι Τουρκοκύπριοι στην κεντρική κυβέρνηση. Εκπαιδευτικοί και μαθητές αποδίδουν τη μικρότερη ευθύνη στην παραμέτρο "εκπαίδευση και εκπαίδευση".

Οι ερωτηθέντες από τον κρατικό τομέα αποδίδουν τη μικρότερη ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αποδίδουν τη μικρότερη ευθύνη στις ... περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι ερωτηθέντες από τον κρατικό τομέα αποδίδουν τη μικρότερη ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος στην εκπαίδευση και την αλιεία, μόνο οσοι εργάζονται σε επαγγέλματα σχετικά με τη θάλασσα ή με τη διαχείριση απορριμμάτων ζέρουν και ανησυχούν για το μεγάλο κόστος που έχει ο καθαρισμός της θάλασσας από τα σκουπίδια.

Η θέλετε να δείτε περισσότερα για την έρευνα αυτή, επισκεφτείτε το site της AKTH ή το www.marlitcy.eu ή τις αντίστοιχες σελίδες στο facebook.

## ZΩ! ...σε έναν τόπο με «καλά πλάσματα»!



Ο καλός μου φίλος Νίκος μου τηλεφώνησε προχθές το βράδυ: "μια κουκουβάγια κατέβηκε από την καπνοδόχο και έχει παγιδευτεί στο τζάκι μας. Εσύ που ασχολείσαι με τα περιβαλλοντικά ξέρεις πώς μπορώ να την ελευθερώσω;". Δεν ήξερα.

Μίλησα με τον Πτηνολογικό και σε λίγο μιλούσα με τον "διασώστη" της κουκουβάγιας, στην υπηρεσία Θήρας. Η κουκουβάγια τελικά ήταν... σιασίνι, αρπαχτικό που κινδυνεύει με εξαφάνιση στην Κύπρο. Με περισσότερη αγάπη και έγνωση ο λειτουργός της θήρας πήγε στο σπίτι του Νίκου και με εντυπωσιακή τεχνική το έβγαλε από το τζάκι και το ελευθερώσε. Τα παιδιά του

Νίκου έμαθαν πως υπάρχει και αυτή η Κύπρος, των ανθρώπων που νοιάζονται και αγαπούν. Ένας πολύτης ευαισθητοποιημένος και ένας δημιούρος λειτουργός με όρε-

ΞΛ

## ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ...στη βιολογική φάρμα της Riverland στα Καμπιά



Και ξαφνικά το αποφασίσαμε οικογενειακώς και σε μια ωρίτσα από τη Λευκωσία βρεθήκαμε στα πευκόφυτα Καμπιά. Εκεί έστησε το όνειρό του ο φίλος Βασίλης Κυπριανού. Μια όαση ενταγμένη και σε πλήρη αρμονία και συνεργασία με τη φύση της περιοχής. Για τα παιδιά μου ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία: έπαιξαν με τα μικρά αρνάκια, άρρεζαν κατσίκες, έκαναν ιππασία, περπάτησαν στη φύση διασταύρωντας 4 φορές τον χείμαρρο της περιοχής, έκαναν κανό μέσα στο πλημμυρισμένο μέρος του ποταμού, για να καταλήξουν με ένα μπουκάλι αιράνι και ένα κεφίρ, της ώρας χαλλούμι και μιζήθρα, στον εκδρομικό χώρο κάτω από τα πεύκα...! Με αυ