



Στην αυλή της Γης



Η σελίδα αυτή επομένως από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοϊζίδη, πολιτικός μηχανικός/ ακτομηχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοϊζίδης, χημικός μηχανικός - μηχανικός Περιβάλλοντος και η Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της AKTI, συντονίστρια του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife. Για τις απόφειτες σχόλια/ εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy, www.akti.org.cy

Κράτα καλά, Μουσταφά!

I ούλη μελάνι έχει χυθεί αυτές τις μέρες για το "φαινόμενο" Ακιντζί. Εφημερίδες, αλλά κυρίως το facebook και το twitter πήραν φωτιά: αναλύσεις, απόψεις, φόβοι, ελπίδες, ανησυχία, εθνικισμός. Δεν έχω σκοπό να γράψω άλλη μια πολιτική ανάλυση. Μια συζήτηση θέλω να κάνω για ερωτήματα που απασχολούν. Γιατί τόσοι Ελληνοκύπριοι χάρηκαν τόσο πολύ με την εκλογή Ακιντζί; Πολλοί με ρωτούν για τις ενθουσιώδεις αναρτήσεις μου στο facebook. Νομίζω η απάντηση είναι απλή: ξαναδιεκδικήσαμε το δικαίωμα στο όνειρο, στην ελπίδα! Τον Ακιντζί τον γνωρίζω χρόνια, μας τιμά με τη φιλία του και αυτός και η Μεράλ. Φωτεινοί άνθρωποι. Με τρεις υπέροχες κόρες και εγγόνια. Χάρηκα για τον φίλο μου! Και του έχω εμπιστοσύνη!

Είδαμε τους Τουρκοκύπριους να κάνουν και πάλι την επανάστασή τους. Γιατί, "Επανάσταση λαού" ήταν η εκλογή του Ακιντζί. Μας ξαναβροντοφώναξαν οι Τουρκοκύπριοι ότι θέλουν λύση! Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα τους ακούσουμε. Εκείνο το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στην πλατεία Ινονού στην κατεχόμενη Λευκωσία, τα κορίτσια και τα αγόρια φορούσαν κότινους στα κεφάλια, στεφάνια ελιάς, το σύμβολο της εκστρατείας του Ακιντζί. Αγκαλιάζονταν και χόρευαν στους δρόμους. Ήταν χαρούμενοι και φωνάζαν, τραγουδώντας "Είρηνη στην Κύπρο για πάντα: Kibris' ta baris engellenemez"!! Ένας μετριοπαθής Λεμεσούνος, με μια μακρά πολιτική ιστορία που τη χαρακτηρίζει η καθαρότητα της άποψης, η σεμνότητα, η γνώση και η ειλικρίνεια, μα πάνω από όλα η αγάπη για την Κύπρο. Ο Μουσταφάς Ακιντζί έκανε τη μεγάλη ανατροπή με την εκλογή του. Είχε



και μια πολύ σύγχρονη προεκλογική εκστρατεία: με ροκ μουσική, με ομιλίες "διαδραστικές", όπου σε κάθε 2-3 προτάσεις "έμπαινε" για δευτερόλεπτα το ροκ μουσικό "σήμα" της υποψηφιότητάς του, ο Ακιντζί συνομιλούσε με τον κόσμο. Δεινός ρήτορας ο ίδιος. Εκφραστικός. Χαρισματικός.

Όπως πολύ εύστοχα έγραψε ο Σάτος Κτωρής, "στο πλαίσιο αυτής της σύλ-

λογιστικής, επομένως, και στην παρούσα πολιτική συγκυρία, ο Ακιντζί είναι ο βασικότερος φορέας της βούλησης των Τουρκοκυπρίων για επίτευξη μιας λύσης στο Κυπριακό, η οποία θα καθιστά την κοινότητα του ισότιμο μέρος μιας ενωμένης ομοσπονδιακής Κύπρου. Ο Μουσταφάς Ακιντζί ενσαρκώνει την επιθυμία των Τουρκοκυπρίων για διαφύλαξη της τουρκοκυπριακής

ταυτότητας και της τουρκοκυπριακής κοινωνικής υπόστασης έναντι των αφομοιωτικών και πολιτισμικών απειλών που διαμφορφώνει η γηγεμονική παρουσία της Τουρκίας στο νησί. Για αυτό, άλλωστε, ο Ακιντζί φαίνεται να αποτελεί επιλογή και για αριθμό ψηφοφόρων πέραν του κεντροαριστερού χώρου, οι οποίοι αισθάνονται πως απειλείται η τουρκοκυπριακή κοινωνική

ύπαρξη από την ισλαμοποιημένη εκδοχή της "Μητέρας Πατρίδας".

Ανησύχησαν βεβαίως πολλοί στα καθημάτια. Με κορυφαίο το πρώτο "τιτιβισμα" του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου: "Γιατί ακριβώς πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον κατοχικό ηγέτη; Μας επέστρεψε τις περιουσίες μας;". Oh, yeah! (κι εγώ αγγλικά, αφού το ερωτηματικό στο μήνυμα ήταν αγγλικό!). "Ο Κατοχικός Ακιντζί" είναι ο συχνότερος τρόπος αναφοράς μεγάλης μερίδας του Τύπου και κομμάτων. Οι συμβολισμοί είναι σημαντικοί! Κι επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί: κάποιοι οπεύδουν να ακυρώσουν την προσπάθεια πριν αρχίσει... Και επειδή μετά το "τσιμεντωμένο" όχι, είναι η πρώτη ανέλπιστη ευκαιρία να γίνει κάτι στον τόπο, οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι και σε επιφυλακή. Είδαμε, μόλις δύο μέρες μετά την εκλογή Ακιντζί, να ανακοινώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τα πρώτα ΜΟΕ. Πολύ θετικό βήμα.

Ο Ακιντζί δεν είναι μάγος, δεν είναι ο πρόεδρος μιας υπερδύναμης (177.000 πλάσματα είναι γραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους). Προφανώς θα κάνει τους ελιγμούς του. Προφανώς έχει την Τουρκία που του λέει : εμείς πληρώνουμε τον λογαριασμό, σκάσε και κολύμπα. Έχει από την άλλη τους δικούς μας υπερπατριώτες που είναι έτοιμοι να τον "θάψουν". Παραπληροφόρηση και τα παπαγαλάκια του εκφραστικού καλά κρατούν: "το πρώτο πράγμα που είπε, ήταν να νομιμοποιηθεί το αεροδρόμιο", μου είπε μια φίλη. Hello! Να διαβάσει κανείς τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής; Επειδή παραμυθιάζουμε στην νήσο, καλό είναι κάπου να διαβάζουμε τι έχουμε υπογράψει. Ο Μουσταφάς Ακιντζί καλείται να αναλάβει το πηδάλιο σε ένα καράβι που πλαγιοκοπείται σε συνθήκες μεγάλης και παρατεμένης φουρτούνας. Κράτα καλά Μουσταφά. Για το καλό της Κύπρου.

ΖΩ! ...με τους Νέους Δημοσιογράφους για το Περιβάλλον



Για άλλη μια φορά οι έφηβοι μας σάρωσαν στα διεθνή βραβεία, ως Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον. Ο καλός αυτός θεσμός είχε τη γιορτή του την περασμένη Πέμπτη. Με την καθοδήγηση της CYMERA και του γενικού της γραμματέα Μιχάλη Ιερειδή, που κάνουν εκπληκτική δουλειά, την

υποστήριξη της γυατα και του υπουργείου Παιδείας, ο θεσμός έκλεισε τα 17χρονά του στην Κύπρο! Υπέροχες οι δουλειές των παιδιών! Φωτισμένα όσα είπε στα παιδιά η Δημοσιογράφος Σοφία Γιαννάκου από το γραφείο Τύπου της γυατα: "...Η ελευθερία της γνώμης είναι σήμερα σημαντική για την παιδιά! Μπράβο σε όλους τους συντελεστές!

Οι δημοσιογράφοι λειτουργούν σε πλαίσια που αναστέλλουν αυτή την ελευθερία... Νέοι Δημοσιογράφοι, αντέξτε τον αγώνα τον καλό... Σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμός στην αλήθεια". Σοφά λόγια σε ταλαντούχα παιδιά! Μπράβο σε όλους τους συντελεστές!

ΕΛ

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

...στην Πρωτομαγιά της Πάφου για καθαρές θάλασσες!

Χτες Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκε στην Πάφο μια πρωτότυπη, πολυεπίπεδη εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωποινοβουλίου στην Κύπρο και στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο MARLISCO, "Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια"! Στόχος της εκδήλωσης "Πρωτομαγιά στην Πάφο για καθαρές θάλασσες χωρίς σκουπίδια και πλαστικές σακούλες" ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γενικά γύρω από το ζήτημα των σκουπιδιών της θάλασσας και ειδικά γύρω από τους κινδύνους που προκαούν οι πλαστικές σακούλες. Πολλές ήταν οι δράσεις. Από την καταμέτρηση της θάλασσας και της πλαστικής σακούλες



τοπογήθηκε, και στόχος είναι να γίνει θεσμός. Περισσότερα θάλασσες και θέλεις στην Κύπρο και θέλεις και μπορεί να συμμετέχει όταν νιώθει ότι η συμμετοχή του έχει αξία.

ΔΟ