



# Στην αυλή της Γης

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 43



Η σελίδα αυτή εποιημένη από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTI. Για το φύλλο αυτό συνεργάστηκαν η Ξένια Ι. Λοιζίδου-πολιτικός μπαχανικός/ ακτομπαχανικός, ο Μιχάλης Ι. Λοιζίδης - κημικός μπαχανικός - μπαχανικός Περιβάλλοντος και η Κυριακή Δημητρίου, υπεύθυνη προγραμμάτων της AKTI, συντονίστρια του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, που υλοποιείται με τη συνεργασία της AKTI και της EuroLife. Για τις απόφειτες σχόλια/ εισηγήσεις σας στο akti@akti.org.cy, www.akti.org.cy

## Θάλασσα, θάλασσα....

**T**ην περασμένη βδομάδα βρέθηκα στην Αγία Νάπα και στην Πάφο. Σας μεταφέρω τρεις εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, από ακτές τις κάθε περιοχής, οι οποίες αναδεικνύουν περιτράνα ότι, δυστυχώς, δεν ζούμε... το τέλος των ψευδαισθήσεων! Ούτε το τέλος των παρακρούσεων, ούτε καν το τέλος αυτής της ανοησίας που διατρέχει διαχρονικά, κάθετα και οριζόντια, αυτό τον τόπο. Είτε υπό τη μορφή διαπλοκής, είτε ως αποτέλεσμα της απιμωρησίας, είτε ως αποτέλεσμα ενός αναποτελεσματικού κράτους που πνίγηκε σε υπερκανονιστικές διατάξεις, αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί στα αυτονόητα.



Της Ξένιας Ι. Λοιζίδου  
Αγία Νάπα, περιοχή δεν θα σας πω, να το βρείτε μόνοι σας, είναι λίγο off road. Κάπιοις άγνωστος X, πήρε έναν εκσκαφέα, μεγάλο προφανώς, και επί κάποιες βδομάδες (φαντάζομαι) έσκαψε και ίσωσε την ακτή. Τη βραχώδη ακτή, με τον πολύ χαρακτηριστικό φαμίτη της περιοχής, που είναι τόσο όμορφος και σπάει τόσο δύσκολα. Και έκανε κάτι εντελώς εξωφρενικό. Δείτε τη φωτογραφία: ένα πρανές 4-5 μέτρα ύψος, μια εκσκαφή απίθανη, φαραωνικών διαστάσεων. Ο δήμος ανησυχεί, θελει να κάνει κάτι. Προσπαθεί να βρει μια λύση. Δεν μπορεί να μείνει η ακτή έτσι. Άσε που με μια βροχή όλα τα αισπροχώματα της εκσκαφής θα πέσουν μέσα στη θάλασσα και θα γίνει η χαρά του βουρκού. Οπωσδήποτε ο ένοχος δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Και εγώ λέω: άντε και αποκαλύφθηκε. Τι γίνει; Η ακτή δεν μπορεί να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Θα περάσουν δε χρόνια για να βγει άκρη στα δικαστήρια και να υλοποιηθούν αποφάσεις. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει φως. Τι να πει κανείς; Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια! Αν ένας πολίτης κτίσει έναν γουμάι με μισό τετραγωνικό παραπάνω από το νόμιμο, το κράτος εξαντλεί την αυτοπρότιττα του! Δεν ξέχασω πριν χρόνια, που υποχρέωσαν οι κρατικοί υπεύθυνοι, σε ένα χωριό της Πάφου, ένα ζευ-



γάρι ηλικιωμένων, να κατεδαφίσει την τουαλέτα που τους έχτισαν τα παιδιά τους ενωμένη με το σπίτι, για να μην πρέπει να περπατούν μέσα στη νύχτα έως την άλλη άκρη της αυλής, που ήταν η παλιά τουαλέτα! Η επέκταση με τη νέα τουαλέτη ήταν παράνομη! Να συνεχίσω; Μήπως έχει κανείς καμία ψευδαισθησία; Λέω, μήπως;

Στην Πάφο, η ακτή μπροστά από το ξενοδοχείο ΑΛΜΥΡΑ είναι σε κακό χάλι εξαιτίας του τεράστιου τοίχου αντιστροφής ο οποίος στηρίζει τον παραλιακό πεζόδρομο. Τι κι αν φωνάξαμε και ενημερώσαμε ότι δεν φτιάχνουμε ανακλαστικά μέτωπα σε ευάλωτες ακτές; Όλη η μικρή αμμουδιά που είχε δημιουργηθεί με την αφαίρεση ενός κάθετου προβόλου εξαφανίστηκε από τις ανακλάσεις πάνω στον παραλιακό πεζόδρομο, που στοιχιεύει εκατομμύρια. Το παραλιακό ουζερί, που αν μη τι άλλο δίνει και μια νότα νησιού, περνάει κάθε χρόνο από την απόλυτη ταλαιπωρία μέχρι να εξασφαλίσει άδειες λειτουργίας. Η ζώνη προστασίας της παραλίας, ως κανονισμός, λειτουργεί σαν το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου!

Τις κακοποιούμε τις ακτές μας και μετά κλαίμε γιατί έχουμε διαβρώσεις, γιατί προς το Κάστρο, σε κάποια τμήματα



γίνονται χάλια αντί να βελτιωθούν. Η ψευδαισθησή ότι όσο πο πολλά και πο μεγάλα έργα φτιάζουμε πάνω στις παραλίες μας, τόσο καλύτερη ποιότητα ακτών θα έχουμε, καλά κρατεί ακόμα στη νήσο!

Λίγο πιο πέρα, στο παραλιακό μέτωπο προς το Κάστρο, σε κάποια τμήματα

είδα να ξαναμπαίνει το "τοιχούδι"! Ναι, εκείνο που χρόνια οι Παφίτες χρησιμοποιούσαμε ως παγκάκι στους μακρόσυρτους παραδοσιακούς μας περιπάτους από το Κάστρο στα Μπάνια. Εκείνο το "τοιχούδι" που στο όνομα μιας ανάπλασης κατεδαφίστηκε και έμειναν

έρμαιο των κυμάτων ο παραλιακός δρόμος και τα καταστήματα, και έμειναν και οι Παφίτες χωρίς τον προσφιλή τους χώρο για να κάθονται! Τώρα (δέστε φωτογραφία) το είδα να ξαναγεννιέται! Εδώ η ψευδαισθηση τέλειωσε και η ανάγκη επαναφέρει τη λογική στον χώρο!

"Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο, που είναι κινούμενο και κλιδωνιζόμενο, η πατρίδα μας παραμένει πάντα μια ιδιαιτερότητα. Εάρης πολλά αυτήν την περίοδο, λίγα όμως φαίνεται να διδάχτηκε. Τα τελευταία χρόνια, βιώνει, ωστόσο, μια ιστορική στιγμή της: το τέλος των ψευδαισθήσεων". Αυτό το θέμα μου άρεσε πολύ! Δεν θα μπω στον πειρασμό να γράψω γι' αυτό. Έχουν γράψει ήδη πολλά. Ο πανικός που αικολούθησε, φανέρωσε την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αντί να δημιουργεί ανθρώπους με κριτικό πνεύμα, τους μπλοκάρει στα πλοκάμια της στείρας παπαγαλίας και αρχηγούει την παραγωγική ελευθερία της νεανικής τους σκέψης. Τι τραγωδία για τον τόπο! Πάντως, αν έγραφα ένα άρθρο με αυτό το θέμα, θα υποστηρίζα είναι ότι, φεύ!, δεν ζούμε το τέλος των ψευδαισθήσεων. Γιατί οι ψευδαισθησίες τελειώνουν μόνο όταν οι άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν ελεύθερα!

## ZΩ! ...σε έναν τόπο πολιτισμού!

**Την περασμένη** Παρασκευή, στο Εθνογραφικό Μουσείο της Πάφου ζήσαμε μια μαγική βραδιά: κονσέρτο από κουαρτέτο εγχόρδων από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του ιδρύματος Σόλων Μιχαηλίδης, στην πανέμορφη αυλή του μουσείου! Η ομίλια του καθηγητή Γιώργου Γεωργή για την ιστορία της μουσικής στην Κύπρο κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο. Η οικοδέσποινες Χρύσω και Φρύνη Ηλιάδη άψογες, γεμάτες κέφι και όνειρο! Στο τέλος, τα κρασιά, προσφορά από το Κτήμα Τοέλεπος, με την ενθουσιώδη Άννα Τοέλεπου να δίνει παλμό, ήταν το επιστέγασμα μιας βραδιάς με πανδαισία ήχων, γεύσεων και αρωμάτων από



γιασεμί και αλμύρα θάλασσας! Η εκδήλωση στο Εθνογραφικό Μουσείο της Πάφου, σίγουρα καταγράφεται ως μια σπάνια εμπειρία ποιότητας.

## ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ...στη Μαδαρή



**Η ΑΚΤΗ** και το έργο Juniperus συμμετείχαν την περασμένη Πέμπτη στην εξόρμηση του τμήματος Δασών στη Μαδαρή, αφιερωμένη στη συνοπάτι, μάθαμε για τα φυτά και τα πετρώματα, τα πουλιά και τις μυρωδιές! Νιώσαμε άλλοι

μονοπάτι, μάθαμε για τα φυτά και τα πετρώματα, τα πουλιά και τις μυρωδιές! Νιώσαμε άλλοι